

WENDY

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Voor een uitleg van deze naam worden verschillende verklaringen gegeven:

- 1] Duitse naam beginnend met 'Wendel-', zoals Wendelburg, Wendelgard of Wendel(in)a; soms verandert 'Wend-' in 'Wand-': Wanda, Wandula enz.;
In dat geval hangt 'Wendy' samen met het Oost-Europese volk de 'Wenden', ook wel bekend als 'Wandalen' of 'Vandalen'; ze worden ook 'Sorben' genoemd, een Slavisch volk. (Hangt het woord 'Sorben' samen met 'Servern'?)
- 2] Keltische naam waarvan het eerste lid begon met 'Gwen-' (= 'wit', 'blank'), en het tweede met een 'd' zoals Gwendolina.

*

Bijzonderheden

Het schijnt dat deze naam is bedacht door de schrijver J.M. Barrie; in diens boek "Peter Pan" (1904) komt een kind voor dat het heeft over 'friendly-wendy' (= 'vriendinnetje-Wendy').

Halverwege de 20e eeuw wordt deze naam bijzonder populair. In de top-50 van voornamen van Engeland en Wales staat 'Wendy' in 1950 op de 27e plaats; in 1965 zelfs op de 19e, maar in 1975 en 1986 komt zij niet meer bij de eerste 50 voor.

In de Verenigde Staten van Amerika staat 'Wendy' in 1950 nog niet bij de top-50; in 1970 komt zij binnen op nummer 48; maar in 1986 is zij er weer verdwenen.

In Nederland stond zij in december 1980 op de 5e plaats, en in januari 1981 op de 7e!

*

Wandelgart van Linzgau am Bodensee, Duitsland; gravin en weldoenster; † **ca 1000(?)**.

Feest 18 augustus.

*

Wandula van Schaumburg, Regensburg, Duitsland; abdis; † **1545**. Sterfdag: ?.

Zij was abdis van het vrouwenklooster ('Damenstift') Obermünster te Regensburg. Zij is in de herinnering bewaard gebleven, omdat zij in 1540 de opdracht gaf om een altaar te maken. Haar grafmonument is er nog te zien. Zij is nooit officieel heilig of zalig verklaard.

*

Wendelgarda (ook **Udelgarda**) **van St-Gallen**, Zwitserland; reclus; † **middeleeuwen**; **feest ?**.

Een reclus was een kluizenaar of kluizenares die zich liet inmetelen in een zeer kleine ruimte ('cel'), welke meestal tegen een kerk was aangebouwd met een venster aan de binnenkant dat uitzicht gaf op het altaar in de kerk. Voor hun levensonderhoud waren ze afhankelijk van de vrijwillige giften die omwonenden kwamen brengen.

*

Wendelin van Trier, Duitsland; herder, kluizenaar & abt; † **617**. **Feest 20 oktober**.

Wendelin was volgens zegen een koningszoon uit Ierland of Schotland, die uit liefde voor Christus al zijn bezittingen, zijn grondgebied en zijn recht op troonopvolging opgaf en als straatarme pelgrim naar Rome trok. Daar ontving hij de zegen van de paus. Hij bracht een bezoek aan de graven van de apostelen en begaf zich naar het noorden. In de omgeving van Trier bouwde hij zich een hutje ('kluis' of 'cel') en leefde er het teruggetrokken leven van een kluizenaar. Om aan eten te komen ging hij uit bedelen. Maar toen een edelman daar een aanmerking op maakte, besloot hij zich te verhuren als varkenshoeder. Later werden hem ook de schapen en runderen toevertrouwd.

Als boeren uit de buurt met hun zieke beesten bij hem kwamen, wist hij altijd raad. Hij stond dan ook tijdens zijn leven bekend als een heilige. Later werd hij abt van klooster Tholey.