

VIRGINIA

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Gaat terug op de naam van een Romeinse familie Verginius of Virginius = 'mannelijk ras' (?) of verwant aan een andere Romeinse familienaam Vergilius = 'jeugdig', omdat vergo = 'twijgje', 'takje'.

Het schijnt dus niet juist te zijn, wanneer deze naam wordt teruggevoerd op het Latijnse 'virgo' = 'maagd' of 'meisje'. Anderen echter kiezen wel voor deze herleiding. Ook de volksetymologie geeft daar aanleiding toe: immers de naam van de verder onbekende Franse heilige Virginia verbasterde niet alleen tot Verge (= 'tak', 'twijg') maar ook tot Vierge (= 'maagd').

Overigens gaat de naam van de Amerikaanse staat Virginia uitdrukkelijk wel terug op de betekenis van 'maagd'. Sir Walter Raleigh eerde daarmee koningin Elisabeth van Engeland, die bekend stond als 'the virgin queen' = 'de maagdelijke koningin'.

Het eerste Engelse meisje dat in Amerika geboren werd, Virginia Dare - augustus 1587 te Roanoke - werd in feite genoemd naar de plantage die haar ouders hadden opgezet ('Virginia'); ook die plantage heette naar de 'virgin queen'.

*

Virginia (ook **Verge** of **Vierge**) van **Ste-Verge** (ook **van Poitiers** of **van Thonars**), Deux-Sèvres/Poitou, Frankrijk; maagd & herderin; † **7e(?) eeuw**.

Feest 7 januari.

Volgens een niet te achterhalen volksverlevering werd zij als meisje vals beschuldigd van een of ander misdrijf (seksuele omgang met gehuwde mannen?) en trok zich terug in de bossen. Daar werd ze ontdekt door een herder die dacht de sporen van een koe te volgen; wat ook zo was, want op het moment dat hij haar ontdekte, was zij bezig melk te geven aan het meisje. Uiteindelijk werd de heilige in ere hersteld, zoals zij verdiende.

Hoe dan ook, als eenvoudig herderinnetje moet zij zo heilig geweest zijn dat zij na haar dood op haar graf als heilige werd vereerd. Vanaf dat moment kreeg zij ook de naam Sainte Verge. Dat grafmonument werd ernstig beschadigd in 1793, maar al is het leeg, het bestaat nog steeds. Men vermengt het stof ervan met het water uit een bronnetje in het park van Ste-Verge. Het wordt aan koortslijders te drinken gegeven.

*

Virginia Centurione Bracelli, Genua Italië; stichteres; † **1651**.

Feest 15 december.

Zij werd in 1587 in de Italiaanse stad Genua geboren. Haar familie stond in hoog aanzien en bekleedde belangrijke posten in de stad. Daarom moest zij ook trouwen met iemand van even hoge stand. Zij zelf had liever in het klooster willen gaan. Tot overmaat van ramp had haar man een karakter van niks en deugde nergens voor. Met veel liefde en geduld probeerde ze hem tot een beter leven te brengen. Juist toen dat scheen te lukken stierf hij. Nu wijdde zij zich aan de zorg voor bejaarden en in de steek gelaten kindertjes. Toen haar twee dochters goed terecht gekomen waren, besteedde ze al het geld waarover ze kon beschikken voor de bouw van tehuizen voor hulpbehoevenden.