

## TJARK is een Fries-Groningse variant van DIEDERIK

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: [www.heiligen-3s.nl](http://www.heiligen-3s.nl))

### Betekenis

Samengestelde naam van Germaanse oorsprong:

1] 'Died-' of 'Diet-' = '(krijgs-)volk' (vgl. iemand iets diets/duidelijk maken = uitleggen zodat het volk het begrijpt);

2] '-rik' = 'machtig', 'rijk', 'heerser';

Dus: 'machtig (heerser) onder het volk'

Sinds de zestiende eeuw vaak verlatijnt tot Theodericus of Theodoricus, waardoor de suggestie ontstond, dat er verband was met de Griekse naam Theo-doros (= Gods-geschenk).

\*

**Diederik** (ook **Dirck** of **Theodoricus**) **van der Eem**, Brielle, Nederland; één van de negentien martelaren van Gorkum; † **1572. Feest 9 juli.**

Hij werd rond 1499 te Amersfoort geboren, trad in bij de franciscanen en was rector van het Agnietenklooster te Gorkum op het moment dat de onlusten met de geuzen uitbraken.

De geuzen moesten van de katholieken niets hebben: het katholieke geloof was immers de godsdienst van de gehate Spanjaarden. Zij hielden onze gewesten bezet. Wie de bevrijding van Holland was toegedaan, was dus vanzelfsprekend protestant. Niet goedschiks dan desnoods maar kwaadschiks. Vandaar dat Gorkumse getrouwe katholieken hun heil zochten in de Blauwe Toren, toen ze hoorden dat de geuzen eraan kwamen. Zij kregen dat vestingwerk in handen, namen de geestelijken gevangen en zetten hen na een week van vernederende gevangenschap op de boot naar Brielle. Daar worden nog een paar andere gearresteerde geestelijken bij hen gevoegd. Op 9 juli 1572 werden ze naakt opgeknoot in een turfschuur te Brielle.

\*

**Theodorich van Ebstorf**, Duitsland; edele & martelaar met Markward en vele anderen; † **880.**

**Feest 2 februari.**

Hij maakte deel uit van een legertje dat de Noormannen bij hun invallen tot diep in Duitsland probeerde te verdrijven. De onderneming werd een mislukking en vele hooggeplaatste personen kwamen om. Op de plek van de ramp werd een kloostertje gebouwd: Ebstorf, niet ver Lüneburg.

\*

**Thierry van St-Thierry** osb, Reims/Mont d'Or, Frankrijk; abt; † **533. Feest 1 juli.**

Hij werd geboren in het Franse plaatsje Aumenancourt, in het departement van de Marne en was een zoon van sinjeur Marcad, die bekend stond als struikrover... Hij voorzag in zijn levensonderhoud door rijke reisgezelschappen onderweg te beroven. Op de dag van zijn huwelijk besefte Thierry dat hij liever zijn leven aan God wilde wijden. Nu probeerde hij zijn vrouw zo ver te krijgen om ook een klooster in te gaan, maar ze weigerde en verontwaardigd ging ze bij Remigius, de beroemde bisschop van Reims, verhaal halen. Deze oordeelde dat het huwelijk in feite niet was voltrokken, omdat er nog geen seksuele omgang had plaatsgevonden. Hij zond de vrouw terug naar haar ouders en nam Thierry op in de kring van zijn geestelijken.

Later zond hij hem erop uit om op de Mont d'Or (= Guldenberg) nabij Reims een nieuwe kloostervestiging te beginnen. Thierry zelf werd de eerste abt. De mooiste dag van zijn leven brak voor hem aan, toen zijn vader, sinjeur Marcad, aan de poort kwam aankloppen met het verzoek aan het kloosterleven te mogen beginnen. Het schijnt dat hij uiteindelijk een zeer voorbeeldige monnik is geworden.

Van Thierry worden een aantal wonderen verteld. Zo werd hij erbij gehaald, toen de opvolger van koning Clovis, diens zoon Thierry, een aangetast oog had. Het was zo erg dat zijn lijfartsen eigenlijk al besloten hadden het oog helemaal te verwijderen. Maar de koning riep dat hij niet half blind wilde worden, want "als ik de helft van mijn gezicht verlies, verlies ik zeker de helft van mijn gezag over mijn troepen!" Thierry van de Mont d'Or werd erbij gehaald, raakte eenvoudig het oog even aan, en het was weer als vanouds. Niets meer aan te zien. Zo schijnt het eervolle gebruik ontstaan te zijn dat een nieuwe koning van Frankrijk op de vooravond van zijn inwijding in de kathedraal van Reims, uit dankbaarheid de maaltijd ging gebruiken bij de monniken van St-Thierry.

Immers na de dood van de heilige abt werd het klooster naar hem genoemd: St-Thierry. Het heeft bestaan tot vlak voor de Franse Revolutie, 1776. Eén van de beroemdste monniken die er vandaan kwam, is de theoloog en mysticus Guillaume de St-Thierry.

\*

Er zijn nog een aantal zaligen of heiligen die Diederik heten.