

## THEÓDORE is een Franse variant van THEODORUS

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: [www.heiligen-3s.nl](http://www.heiligen-3s.nl))

### Betekenis

Griekse naam: 'Godsgeschenk'.

\*

**Theodorus van Canterbury**, Engeland; bisschop; † **690. Feest 19 september.**

Hij werd rond 602 ergens in Klein-Azië geboren. Zijn opleiding kreeg hij in Tarsus, Cilicië. Hij bracht vervolgens enige tijd door in de Griekse hoofdstad Athene en werd vervolgens monnik in Rome. Op aanwijzing van de Afrikaan Sint Adrianus werd hij op 66-jarige leeftijd tot bisschop van Canterbury benoemd. Daarop vertrokken beiden vanuit Rome naar Zuid-Engeland. Daar vatte Theodorus zijn taak op, terwijl Adrianus abt werd van het Petrus- en Paulusklooster in Canterbury. Hij wordt de tweede stichter van het bisdom Canterbury genoemd. Hij trok overal rond om te zien hoe het met de plaatselijke geloofsgemeenschap gesteld was. In 672 riep hij het eerste nationaal concilie bijeen. Hij staat te boek als een ijverig bisschop, die zorg had voor het stichten van scholen, de verbreiding van de christelijke geest en het persoonlijk welzijn van de mensen.

\*

**Theodorus (eigenlijk Theodo) van Kempten**, Duitsland; stichter met **Magnus (of Mang) van Füssen**; † **7e eeuw. Feest 6 september.**

Hij staat aan de basis van het klooster te Kempten. Juist zoals Magnus wordt beschouwd als de stichter van het klooster te Füssen. In later tijden meende men dat zij dezelfde waren als de Magnoaldus en de Theodorus van wie sprake is in het leven van Sint Gallus:

Columbanus had besloten zijn zwerftocht voort te zetten en de Alpen over te trekken. Maar Gallus, die hem al die jaren trouw had vergezeld, gaf nu te kennen dat hij zich daarvoor op het moment te ziek voor voelde. Zijn meester beschouwde dit als een teken van zwakte en verbood zijn reeds bejaarde leerling de Mis op te dragen, zolang hij, Columbanus in zijn leven zou zijn. Gallus gehoorzaamde, bleef achter en vestigde zich in een eenzame kluisenaarswoning aan het meer van Konstanz.

*'Toen Columbanus met zijn broeders weer verder getrokken was, verliet ook Gallus de plek waar hij tot dan toe met de anderen verbleven had. Met een kano en een visnet stak hij het meer over naar de plaats Arbon, waar de priester Willimar woonde. Bij hem klopte hij aan om onderdak. Deze nam hem gastvrij bij zich in huis en droeg de beide geestelijken **Magnoald (of Maginold)** en **Theodorus** op om extra zorg aan hem te besteden.'*

Intussen had Columbanus zijn zwerftocht beëindigd, met het stichten van het beroemde klooster Bobbio, aan de andere kant van Alpen. Op een novemberzondag van het jaar 615 maakte Gallus aan zijn gelovigen in de kerk bekend dat God hem vannacht had laten zien hoe zijn oude leermeester gestorven was. Vandaar dat hij besloten had voor het eerst weer de Mis op te dragen en wel voor de zielenrust van Columbanus. Tegelijk stuurde hij zijn diaken Magnoaldus naar Bobbio om navraag te doen naar het overlijden van de grote abt. Deze kwam na een paar maanden terug met de staf die altijd aan Columbanus had toebehoord: hij had hem aan zijn leerling Gallus nagelaten.

Later meende men dat Magnoald dezelfde was als de heilige Magnus (ook Mang) die het klooster van Füssen had gesticht; zo geloofde men ook dat Theodorus (eigenlijk Theodo) aan de basis stond van het klooster te Kempten. Zeker is dat beide kloosters een reliekschrijn bewaarden met een stukje van de abtstaf van Columbanus die de grote heilige aan zijn leerling Gallus had nagelaten. Evenwel: de stichting van beide kloosters valt een eeuw later...

\*

**Theodorus Stratelates (ook van Heraclea)**, Thracië; generaal & martelaar; † **3e eeuw. Feest 7 februari.**

Hij diende als generaal, waarschijnlijk in het leger van Licinius. Hij werd op last van de keizer omwille van Christus gefolterd tot de dood erop volgde.

(Zeer waarschijnlijk is hij dezelfde als Theodorus Tiron van Amasea; feest 9 november).

**Theodorus van Tiro (ook Tyro)**, Euchaita bij Amasea, Pontus, Klein-Azië; † **4e eeuw. Feest 9 november.**

Zijn verhaal berust op legende. Het enige dat we zeker weten is dat hij omwille van Christus de marteldood moest ondergaan. Volgens de legende was hij een recruit (wat het woord 'tiro' betekent) in het Romeinse leger. Hij zou de tempel van Kybele in brand hebben gestoken. Dat kwam hem te staan op de doodstraf; hij werd levend verbrand op de plek waar hij zelf brand had gesticht.

Hij wordt in de oosterse kerk tezamen met Georgius (Sint Joris) en Demetrius vereerd als één van de drie soldatenheiligen.

\*

**Theodorus van der Eem (eigenlijk Theodoricus van Amersfoort of Dirck van Emden)**, Brielle, Nederland; één van de 19 martelaren van Gorkum; † **1572. Feest 9 juli.**