

ROALD is een variant van **RODWALD**

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Samengestelde Germaanse naam:

1] 'Rodo-' = 'beroemd'

2] '-wald' = 'heersen'

Dus: 'beroemd heerser' of 'roemvol heerser'

*

Heiligen

Chrodobald (ook **Rodebald** naast **Chlodobald** of **Ludbald**) van **Marchiennes** osb, België; proost; † **7e eeuw**; feest 6 februari (met Amandus) & **11 juni**.

Hij was een leerling van de heiligen Amandus († ca 675; feest 6 februari); werd monnik in Amandus' kloosterverstiging Elno en vervolgens proost in het klooster van Marchiennes, dat ook mede door toedoen van Amandus gesticht was.

*

Rumwold (ook **Romald**, **Rumbald**, **Rumbold** of **Rumwald**) van **Buckingham**, Engeland; belijder; † **696(?)**

Feest 2 & 3 november.

Deze heilige is alleen bekend middels een hoogst wonderlijke, middeleeuwse legende.

Hij zou een kleinkind geweest zijn van koning Penda († 654) van Mercia, een van de koninkrijkes waarin het Britse eiland in de vroege middeleeuwen was verdeeld. Diens dochter was namelijk getrouwd met een heidense prins van het koninkrijkje Northumbrië. Uit hen werd te Sutton de kleine Rumwold geboren. Vandaar dat het plaatsje sindsdien King's Sutton heet, in Northumbershire. Helaas stierf het kind alweer drie dagen na de geboorte. Maar vóór die tijd had het herhaaldelijk beklemtoond 'Ik ben christen'; in één adem had hij zijn geloof in de Heilige Drie-eenheid uitgesproken en gevraagd om de sacramenten van doop en eucharistie. Deze werden hem toegediend door de aanwezige priesters Widerin en Edwold. Vervolgens hield de zuigeling een preek over de Heilige Drie-eenheid en de noodzaak van een deugzaam leven, waarbij hij vaardig gebruik maakte van citaten uit de Heilige Schrift en de geloofsbelijdenis. Tenslotte kondigde hij zijn eigen aanstaande dood aan en sprak als wens uit, dat hij eerst begraven wilde worden in King's Sutton, vervolgens in Brackley en tenslotte in Buckingham. Daarna blies het bijzondere kind de laatste adem uit. Het was dan ook in de drie genoemde plaatsen dat Rumwold enige verering genoot. Vóór de verovering van Engeland door de Noormannen stond zijn schrijn in Buckingham. Er waren kerken aan hem toegewijd in Kent, Essex, Northumbershire, Lincolnshire, Dorset en North Yorkshire; in het laatste graafschap lag het naar hem genoemde plaatsje Romaldkirk.

*

Rodobaldus van Pavia, Italië; bisschop; † **1254**; feest **12 oktober**.

Meer dan boven vermelde gegevens zijn over hem niet bekend.

*

Bijzonderheden

Roald Amundsen, Noors zuidpoolreiziger (1872-1928).

*

Roald Dahl, Engels kinderboekenschrijver.