

RICKY is een verkorte Engelse vorm van RICHARD

-----door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

- 1] Richard is een samengestelde Germaanse naam:
 - 1.1 Ric-, Rick-' of Rik-' = 'mchtig' (vgl. 'rijk')
 - 1.2.1 '-hard' of '-hart' = 'krachtig', 'sterk';
Dus: 'mchtig door kracht' of 'krachtig door macht'.
 - 1.2.2 Ook is mogelijk, maar minder waarschijnlijk, dat het tweede lid teruggaat op '-ward' = 'bewaren', 'behoeden', 'de wacht houden': dan zou Richard betekenen 'mchtige behoeder'.
- 2] Rick kan een verkorte vorm zijn van elke naam die op '-rik' eindigt, zoals Diederik, Frederik, Hendrik enz.

*

Richard van Chichester, Dover, Engeland; bisschop; † 1253; feest 3 april.

Eigenlijk heette hij Richard de Wych. Hij was in 1197 geboren te Droitwich in het Engelse graafschap Worcestershire. Zijn ouders moeten dus mensen van aanzien geweest zijn: zij bezaten immers een flink stuk land met boerenknechts en personeel. Toch gingen de zaken blijkbaar niet goed. Want Richard had graag willen studeren. Maar hij moest meehelpen in het boerenbedrijf van zijn ouders. Pas toen zij helemaal uit de geldzorgen waren, kon hij zijn hartsverlangen volgen. Hij ging studeren in Oxford. Vervolgens trok hij naar de beroemde universiteit van Parijs in Frankrijk en nog weer later ging hij naar de Italiaanse stad Bologna. Daarmee had hij precies aan de drie beroemdste universiteiten van die tijd gestudeerd. Na vijf jaar studie besloot hij priester te worden. Nu trok hij naar Orléans in Frankrijk, en studeerde daar theologie bij de dominicanen.

Bij zijn terugkeer in Engeland werd hij benoemd op een hoge post aan de universiteit van Oxford. Bovendien werd hij persoonlijk adviseur van de bisschop van Canterbury, de hoogst geplaatste kerkelijke vorst van Engeland. Hij ging naar Frankrijk om zich priester te laten wijden. Bijna onmiddellijk daarop werd hij benoemd tot bisschop van Chichester. Maar de Engelse koning, Hendrik III, was het daar niet mee eens. Met als gevolg dat hij ook geen staatsuitkering kreeg om van te leven. Daardoor was hij volkomen afhankelijk van zijn parochianen; hij moest maar afwachten wie hem op het eten vroeg. Anders moest hij tevreden zijn met water en brood. Maar intussen zat de paus niet stil. En na twee jaar wist hij de koning zover te krijgen dat hij Richard als bisschop erkende en hem uitbetaalde.

Als bisschop had Richard bijzonder veel zorg voor het geestelijk leven van zijn priesters. Intussen gaf hij met gulle hand alles weg aan de armen. De mensen uit zijn omgeving snapten niet waar hij telkens weer nieuwe dingen vandaan haalde om weg te kunnen geven. Zij geloofden in een wonder. Net als toen met Jezus bij de wonderbare broodvermenigvuldiging. Hij stierf te Dover terwijl hij de mensen opriep tot een kruistocht om het Heilige Land te bevrijden van de muzelmannen. Hij werd begraven in de kathedraal van Chichester.

Hij wordt afgebeeld als bisschop met een (omgevallen) kelk aan zijn voeten. De legende vertelt dat hij eens tijdens het opdragen van de Heilige Mis, de kelk uit zijn handen liet glijpen. Toch ging er geen druppel van de heilige inhoud verloren.

Hij is patroon van de vrachtrijders, waarschijnlijk omdat hij zware wagens moest besturen, toen hij nog thuis op de boerderij werkte.

*

Er zijn nog talloze andere heiligen die Richard heten, onder wie **Richard van Aduard** o.,cist., Groningen, Nederland; Engels cisterciënzer monnik; † 1266; feest 21 december.

*

Bijzonder tot de verbeelding spreekt de naam Richard Leeuwenhart (* 1157), koning van Engeland van 1189 tot 1199. Hij kreeg zijn bijnaam door de grote dapperheid die hij betoonde tijdens de derde kruistocht (1190-1192).