

OMAR

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Deze naam komt in geheel verschillende taalgebieden voor:

1] In het *hebreeuwse* taalgebied;

Betekenis

1] 'ik zeg' of 'welsprekend'.

2] 'de Amoriet'(?)

Omar in de bijbel

Genesis 36,11.15 & 1 Kronieken 01,36, zoon van Elifaz en Ada, kleinzoon van Esau.

*

2] In het *arabische* taalgebied;

Betekenis

1] 'leven', 'lang en gelukkig leven'

2] 'bouwer'(?).

Umar ibn al-Khattâb (581-644) was schoonvader van de Profeet en tweede kalief van de Islam. Hij veroverde Syrië, Perzië, Egypte, Mesopotamië en Palestina.

Beroemd is de Perzische kwatrijndichter Omar Khayyam († ca 1123).

*

3] In het *germaanse* taalgebied;

Variant van Audomarus, Otmar (= 'beroemd in het erfgebied') enz.