

NAND is een verkorting van WINAND

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Samengestelde Germaanse naam:

1] 'Wi-' komt van 'wig-' of 'wih-' = 'strijd'

2] '-nand' komt van 'wagen', 'dapper zijn'

Dus: 'dapper in de strijd'.

*

Winand (ook **Guinandus**, **Vinandus** of **Winandus**) van Maastricht op, Nederland; prior; † ca 1235; feest 1 februari.

Hij was prior van het dominicanerconvent in Maastricht. In zijn boek 'Over beroemde mannen uit de dominicaner orde' betitelt Leander Albertus hem als 'zalig'. Hij vergelijkt hem met een lege kruik, die zich geheel liet vullen met goddelijke wijn. Maakt Albertus daar een woordspeling in de veronderstelling dat Vinandus afgeleid was van het Latijnse woord 'vinum' = 'wijn'?

Antonius van Siena weet nog van hem te vertellen, dat hij beroemd was om zijn vele wonderdaden, maar hij noemt er niet een.

*

Winand von Steeg, Ostheim, Duitsland; prelaat & humanist; † 1454. Sterfdag ?

Zijn naam is verbonden met de bouw van de beroemde Wernerkapelle in Bacharach aan de Rijn.

Winand werd geboren op 1 mei 1371 in het Duitse plaatsje Steeg bij Bacharach. Na een glanzende kerkelijke carrière kwam hij op zijn vijftigste als pastoor terug naar zijn geboorteplaats Bacharach. In die functie had hij de leiding over zo'n 30 priesters en geestelijken, die de heiligdommen en vijf kloostervestigingen bedienden in Bacharach, Steeg, Diebach en Manubach.

Met recht mag hij gerekend worden tot de vroege humanisten. Hij had een brede belangstelling en hield zich met de meest uiteenlopende zaken bezig. Zo was hij een van de weinigen in zijn tijd, die als niet-jood Hebreeuws leerde.

Hij was vast van plan de bouw van de Wernerkapelle te voltooien en de jongeman, aan wie de kapel was toegewijd en die in 1247 zo ongelukkig aan zijn eind was gekomen, heilig verklaard te krijgen. Alleen op die manier zou er sprake kunnen zijn van een liturgische verering, die bedevaartgangers en pelgrims van heinde en ver zou kunnen trekken.

Werner van Oberwesel, Duitsland; kind-martelaar; † 1247. Feest 19 april.

In 1287 werd Werner, een zestienjarige boerenknecht, afkomstig uit Wormrath in de Hunsrück, vermoord aangetroffen in een veld bij Bacherach. De dader werd niet gevonden, maar er moest een zondebok gevonden worden. In die tijd waren dat nogal eens de joden. Zij kregen ook in dit geval de schuld - naar later bleek volkomen ten onrechte. Zij zouden een rituele moord begaan hebben op Goede Vrijdag. Een bloedige jodenvervolging brak uit, terwijl Werner als heilige werd beschouwd; hem was immers hetzelfde overkomen als Jezus zelf: volkomen onschuldig door de joden vermoord! Dat zij zich op dat moment zelf schuldig maakten aan de misdaad waarvan ze de ander betichtten, ontging hun volkomen. De jongen werd plechtig bijgezet in de Kunibertuskapel te Bacherach.

Toen Winand in de zomer van 1426 aantrad, liet hij de bouwactiviteiten onmiddellijk hervatten. Het eerste wat hij deed, was de houten kist met de stoffelijke resten van de martelaar uit de grond opdelven; vroeger had zij boven aarde gestaan, maar in de loop van de tijd was zij er praktisch geheel in weggezaakt. In diezelfde zomer kwam een kerkelijke hoogwaardigheidsbekleder naar Bacharach, liet de kist openen en het goed bewaarde lichaam in een nieuwe metalen kist neerleggen. De rechterhand werd apart gehouden en - gevat in een gouden monstrans - bovenop het graf geplaatst. In de volgende jaren kwamen gelovigen bevestigen, dat hun gebed op voorspraak van Werner was verhoord. Winand liet er officiële notities van maken. Waarschijnlijk heeft hij de voltooiing van de kapel nog meegemaakt, maar tot een officiële heiligverklaring van Werner is het nooit gekomen. Het idee van een rituele moord door Joden is steeds door de pausen verworpen; met name paus Martinus v († 1431) was daar uiterst scherp in.

In 1439 verliet Winand zijn geboorteplaats om deken te worden van het Sint-Kastorstift te Koblenz. In 1447 trok hij zich terug uit het actieve leven en vestigde zich in Ostheim. Daar overleed hij in 1454, 83 jaar oud. Eevenals zijn geliefde Werner is Winand nooit heilig of zalig verklaard

In 1689 werd de kapel van Werner tijdens een oorlog met de Fransen verwoest. Thans rest er slechts een ruïne, waaraan je nog altijd kunt zien hoe mooi en elegant het gebouwtje geweest moet zijn.