

MYRNA

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Afgeleid van het Gaelic woord 'muirne' = 'teder', 'vriendelijk', 'liefdevol', 'geliefd'.

*

Bijzonderheden

Volgens Engelse voornaamwoordenboeken is deze naam sinds de twintiger jaren van de twintigste eeuw steeds meer in gebruik geraakt. Dat zou te danken zijn aan de toneelspeelster Myrna Loy (eigenlijk Myrna Williams). Vooral in de jaren derig en veertig kwam 'Myrna' vrij veel voor, met name in Engels sprekende gebieden.

*

Varianten

Mirna (Engels), Morna (Engels), Muirna (Gaelic), Murnia (Engels).

*

Morna (meestal **Moran**; ook **Marine**, **Moderan**, **Moderandus** of **Morand**) van Rennes osb, Bretagne, Frankrijk; bisschop; † **8e eeuw**.

Feest 22 oktober.

Monnik die tot bisschop werd beoemd van de Bretonse stad Rennes. Hij deed afstand van zijn waardigheid om zich in Italië terug te trekken in het klooster te Berceto. Daar stierf hij in vrede.

Er waren kapelletjes in de Bretonse dorpen Combrit en Crozon (intussen afgebroken), die aan hem gewijd waren, zij het dat daar zijn naam intussen was verbasterd tot Marine. In de Bretonse provincie Finistère is zijn naam nog te horen in het gehucht Lan-Voran (= 'landgoed van Moran')

*

De naam Myrna valt in klank bijna samen met de Latijnse naam Murina (= 'muurtje'):

Murina van Tomi aan de Zwarte Zee, Bulgarije; martelares met **Helias** e.a.; † **eerste eeuwen christendom**.

Feest 27 mei.

In oude martelarenboeken staat: "Te Tomi aan de Zwarte Zee: de gedachtenis van de heiligen: Helias, Lucianus, Zotiens, Martialis, Victurius, **Murina** en Servulus."

Meer dan hun namen en de dag waarop zij hun leven gaf voor Christus, is er van hen niet bekend. Op deze manier kon in de kerk hun 'verjaardag' elk jaar worden gevierd.