

## **MINA**

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: [www.heiligen-3s.nl](http://www.heiligen-3s.nl))

### Betekenis

- 1] De oorspronkelijke betekenis van de naam Mina gaat terug op het Koptisch: 'toegewijd aan de godin van de maan'. Bij ons is deze naam enigszins bekend door de heilige strijder-abt Menas († 295; feest 11 november). Beroemd is de icoon (6<sup>e</sup> eeuw, Parijs, Louvre) waarop hij samen te zien is met Christus. Deze legt als een vriend zijn arm over Menas' schouder. Naar het schijnt zou de allereerste Egyptische farao Menas geheten hebben.
- 2.1] In de Arabische wereld wordt 'Mina' meestal in verband gebracht met de naam 'Minan' = 'gunsten', 'weldaden', 'geschenken'.  
[Islamitisch Namenboek]  
In vele culturen dragen kinderen namen, waarin het woord 'geschenk' voorkomt, omdat ouders van oudsher hun kind(eren) beschouwen als een geschenk van god (of de goden).
- 2.2] In het Arabisch schijnt 'Mina' ook 'haven' te kunnen betekenen  
In dat geval heeft de naam te maken met 'veiligheid', 'thuis', 'beschutting' enz.