

MARSYL is een samengetrokken verkorting van MARIA-CECILIA

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Combinatie van twee namen: Maria en Cecilia:

1] **MARIA**

Betekenis

Er is veel over de betekenis gespeculeerd. De laatste stand van zaken:

- 1.1] van oorsprong Egyptische naam: 'welgevormd', 'schoon', door (de Oud-Egyptische) god (Ammon) bemind
- 1.2] Hiëronymus († 420; feest 30 september) schreef een boek over de betekenis van bijbelse namen. Hij veronderstelt: 'stilla maris' = 'druppel van de zee', stilaan verbasterd tot 'stella maris' = 'sterre der zee'. Ook is geopperd 'verhevene (over de zee)'
- 1.3] van oorsprong Hebreeuws (wat gezien de resultaten niet voor de hand ligt). Houdt verband met 'bitter' of met 'weerspanningheid'.

2] **CECILIA**

Betekenis

Afgeleid van het Latijnse 'caecus' = 'blind'; vrouwelijke vorm 'caeca'. omdat de stamvader blind was?

Angela (geboren **Maria Cäcilia**) **Autsch**, Auschwitz', Polen; + 1944; sterfdag 23 december.

"Laat mij voor de wereld gestorven zijn; laat niemand weten van mijn bestaan

Dat vraag ik U, neem mij van me weg en geef me helemaal aan U."

Zo besluit zuster Angela van het Allerheiligst Hart van Jezus een met de hand geschreven gebedje. Zij ging de geschiedenis in als 'engel van Auschwitz', toonbeeld van naastenliefde temidden van een hel des doods.

Zuster Angela heette in de wereld Maria Cäcilia Autsch. Zij werd op 26 maart 1900 geboren als vijfde kind van de steenhouwer August Autsch en zijn vrouw Amalia. Na beëindiging van haar lagere school verdiende zijde kost als dienst- en kindermeisje. Vanaf 12 mei 1915 werkt ze in het warenhuis Bischof & Brögger te Finentrop. Op 27 september 1933 trad ze te Mötz (Tirol) in bij de destijds enige vestiging van de orde der trinitarërs in het Duitse taalgebied. Nu heette zij zuster Angela van het Allerheiligst Hart van Jezus.

Na de intocht van Hitler in Oostenrijk vreesden de trinitariërzusters voor het voortbestaan van hun Christus-Koningkloostertje. Begin augustus 1940 maakte Angela een onvoorzichtige opmerking tegen een buurvrouw: "Die Hitler is een plaag voor heel Europa." Deze uitspraak werd zuster Angela noodlottig. De man van deze buurvrouw was hoofd van de plaatselijke nazi-afdeling; hij gaf de kloosterzuster aan. Zij werd op 12 augustus 1940 door de Gestapo gearresteerd op beschuldiging van belediging van de Führer en ondermijning van de moraal. Ze werd overgebracht naar de politiegevangenis van Innsbruck en als arrestant met het nummer 4651 in concentratiekamp Ravensbrück afgeleverd.

Op 26 maart 1942 – haar 42e verjaardag – werd ze overgeplaatst naar concentratiekamp Auschwitz. Door uit te treden uit de orde had ze haar ontslag uit het concentratiekamp kunnen bewerkstelligen. Maar ze bleef haar roeping trouw. Ze werkte als assistente van het SS-lazaret. Met gevaar voor eigen leven overtrad zuster Angela gedurig de strenge kampregels om weerloze vrouwen zonder enige bescherming te behoeden voor de allerergste vernederingen. Ze bracht ze 's zondags stiekem naar het revier, verzorgde de menselijke wezens die onder de luizen en de vuiligheid zaten met water en zeep en gaf ze schone kleren. Ze sloot vrouwen in de wasruimte op tot ze klaar waren met hun toilet en bracht ze langs verboden paadjes terug naar hun onderkomen. Ze legden spullen opzij die eigenlijk ergens anders voor bedoeld waren; zo liet ze zich bij voorbeeld soms de voedselrantsoenen van de vorige dag bezorgen – denk aan de porties voor de gevangenen die in de afgelopen nacht gestorven of vermoord waren – om die aan patiëntes die aan de beterende hand waren, of aan vrouwen in het kamp door te kunnen geven.

Uiteindelijk kreeg zuster Angela - net als vele andere gevangenen – vlektyfus. Op dat moment was ze veertig jaar en liep extra risico vanwege een hartafwijking. Maar ze kwam er doorheen en zette haar liefdediensten met inzet van al haar krachten voort. Toch werd de hartafwijking haar noodlottig. Om 18.45u op 23 december 1944 kreeg het SS-lazaret bij een bomaanval van geallieerde gevechtsvliegtuigen een voltreffer. Vele SS-ers kwamen om het leven. Onder de slachtoffers is ook een vrouw: zuster Angela. Ze was op weg naar het kamp, toen een hartaanval een eind maakte aan haar leven van opoffering.

*

Martelaressen van Mainz, Duitsland; + 1945; Sterfdag 27 februari.

Tijdens de aanval van de geallieerden op Mainz werd het kapucinessenklooster door een bom getroffen. De 41 zusters waren onder leiding van hun moederoverste, de 55-jarige **Maria-Cäcilia** (gedoopt **Ida**) **Stehle**, de kelder ingevlucht en lagen in aanbidding geknield voor het Heilig Sacrament. Zo werden ze allen later bij het doorzoeken van de puinhopen aangetroffen: gedood tijdens hun gebed.. Ze zijn nog niet zalig of heilig verklaard.