

MARNIX

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Keltische naam.

- 1] De 'M-' aan het begin is een verkorting van 'Mo-', wat in oude Gaelic namen de vlei- of koosvorm aanduidt. (Te vergelijken met ons woord 'moord-' of 'wereld-': moordpiet, wereldjan).
- 2] Ook het achtervoegsel '-ix' geeft de verkleinvorm aan (vergelijk de ons bekend namen Asterix en Obelix; in het Bretons en oud-Frans vinden we nog vaak namen, die eindigen op '-ac', '-euc', '-ic', '-oc' enz.: allemaal oude verkleinvormen).
- 3] Marnix moet dus gelezen worden als Mo-Ern-ix.
'-ern-' hangt samen met het oude Keltische woord 'earna' = 'ervaren', 'wijs' (vgl. ons woord 'ernst').

Dus: 'lieve kleine wijze'; 'wijsneusje'

*

Marnock (ook **Ernan**, **Ernanus**, **Ernene**, **Marnoc** of **Mernocus**) van **Kilmarnock**, Caledonië, Schotland; abt & bisschop; † **ca 625**.

Feest 1 maart & 18 augustus (Ierland) & 25 oktober (te Kilmarnock).

Hij was van Ierse afkomst. Na in de leer te zijn geweest bij de beroemde heilige abt Brendan moet hij als zovele van zijn tijdgenoten overgestoken zijn naar Schotland. Daar leeft hij in de herinnering voort als een heilige kluizenaar.

Een legende uit het leven van de al even beroemde heilige abt Columba van Iona vertelt, hoe deze in Ierland het klooster van Clonmacnoise bezocht ten tijde van de heilige abt Kieran. Plotseling ontdekte men dat er zich een nieuwsgierig jongetje verborgen hield onder de zoom van Columba's wijde kasuifel. Godslasterlijk. Boze stemmen gingen op. Maar Columba zette het jongetje voor zich neer, nam hem bij de kin zodat deze naar hem opzag, keek hem vriendelijk aan en vroeg hem zijn tong uit te steken. Duidelijk hoorbaar voor de boze omstanders sprak Columba plechtig: "Deze jongen zal opgroeien in eer en deugd, en hij zal van grote waarde zijn voor jullie gemeenschap hier. Op deze tong zal niets anders te vinden zijn dan de zoetheid van Gods woord." Dit jongetje was Marnock.

Daarmee heeft de legende in ieder geval 'verklaard' waar de latere heilige zijn inspiratie vandaan had!

Rond zijn kluizenaarscel, die waarschijnlijk bestond uit een armzalig hutje en een opvallend kerkje, ontstond het plaatsje dat naar hem is genoemd: Kilmarnock (= Cel of kerk van Marnock). Dat zijn verering niet alleen beperkt bleef tot zijn eigen voormalige woonplaats, blijkt uit het feit dat zijn naam ook in andere plaatsen is hij terug te vinden, zoals bijvoorbeeld in Dalvarnock, Ardmarnock Bay en Bothmarnock.

*

In onze streken is de variant **Marnix** het meest bekende. Van der Schaar merkt op dat het hier eigenlijk niet om een voor- maar om een achternaam gaat. De betekenis is onduidelijk. De naam kreeg bekendheid door Philips van Marnix, Heer van Sint-Aldegonde. Deze familie stamde oorspronkelijk uit de Zuid-Franse landstreek Savoye. Doordat zij landgoederen kreeg in de buurt van Maubeuge, waar in de vroege middeleeuwen het klooster van St-Aldegondis had gestaan, werd de naam van dat landgoed aan de familienaam toegevoegd.