

## MARIO is een Italiaanse variant van MARIUS

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: [www.heiligen-3s.nl](http://www.heiligen-3s.nl))

### Betekenis

Verschillende herleidingen zijn mogelijk.

- 1] De meest waarschijnlijke is dat hij samenhangt met het Latijnse woord 'mas, maris' = 'man'.
- 2] Er was een oud-adellijk Romeins geslacht ('gens') der Marii. Wellicht hangt de betekenis van die geslachtsnaam samen met het hierboven genoemde 'mas, maris'?
- 3] Minder waarschijnlijk is dat de naam verband houdt met 'mare'= 'zee'. Er zou dus geen samenhang zijn met de naam Marinus, die juist wel 'zee-man' betekent.
- 4] Nog minder voor de hand liggend is enig verband met de naam Maria, hoewel hij misschien daaraan juist wel zijn populariteit in het Italiaanse taalgebied te danken heeft.

\*

**Marius (of Maris) van Rome**, Italië; martelaar met zijn vrouw **Martha** en hun zoons **Audifax** en **Abachum**; † **ca 269**.

**Feest 16 & 19 januari.**

Zij waren christenpelgrims uit Perzië, die naar Rome waren gekomen om de graven van de martelaars te bezoeken. Tijdens de regering van keizer Claudius II, bijgenaamd Gothicus (268-270) werden ze opgepakt en gedood omwille van Christus. Hun feestdag staat op 19 januari. Zij worden op 16 januari vermeld in het Martelarenboek van Jeruzalem.

\*

**Marius (ook Maire) van Lausanne**, Zwitserland; bisschop; † **594**.

**Feest 4 januari & + 31 december.**

Hij moet rond 530 ergens in het bisdom Autun geboren zijn. Hij was dus van Bourgondische afkomst. In 574 werd hij tot bisschop benoemd van Avenches (Aventicum); enige tijd daarna verplaatste hij de bisschopszetel naar Lausanne.

Hij schreef een kroniek over de jaren 455-481. Hij stond bekend om zijn liefde voor de armen.

Na zijn dood op 31 december 594 werd hij in de naar hem genoemde kerk begraven.

\*

**Marius (ook Mary) van Mauriac**, Auvergne, Frankrijk; kluizenaar; † **7e eeuw**.

**Feest 8 juni.**

Leefde als teruggetrokken kluizenaar. Ligt begraven in de kloosterkerk van Mauriac; een van de bergtoppen in de buurt is naar hem genoemd: Puy-Mary.

\*

Er zijn nog enkele andere heiligen en zaligen die Marius heten.