

MACHELLE komt van MATHILDIS

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Samengestelde Germaanse naam:

1] 'mat' komt van het Germaanse 'maht', 'mecht' of 'meht' = 'macht'

2] 'hild' = 'strijd'

Dus: 'machtig strijdster' of 'machtig in de strijd'.

Een Friese of Groningse variant van Mathildis luidt: Macheltje. Deze vorm wordt gemoderniseerd tot Machelle.

*

Mechthildis van Diessen (ook **van Ammersee** of **van Edelstetten**) osb, Duitsland; abdis; † **1160; feest 31 mei**.

Zij was een dochter van graaf Berthold II van Andechs en een zuster van Sint Euphemia van Altomünster († 1080; feest 18 juni). Zij trad in bij de benedictinessen te Diessen aan de Ammersee, waar ze enige jaren later tot abdis werd gekozen. In 1153 werd ze door paus Anastasius IV als abdis overgeplaatst naar het klooster in Edelstetten (bij Ulm) om daar hervormingen door te voeren. Ze ondervond er echter zoveel tegenwerking, dat ze zich genoodzaakt zag enkele nonnen uit het klooster te verwijderen. Tegen het einde van haar leven keerde ze terug naar Diessen. Daar is ze tenslotte gestorven en begraven. Haar relieken werden verheven in 1468 en in 1488 overgebracht naar de Sebastianuskapel.

Zij wordt afgebeeld als benedictijner abdis met kelk en hosties.

*

Mechthildis van Hackeborn (ook **van Helfta**) osb, kloosterlinge, Helfta Duitsland; † **1299; feest 19 november**.

Zij werd in 1241 geboren en werd voor haar verdere vorming op zevenjarige leeftijd toevertrouwd aan de zusters van het cisterciënzerinnenklooster Rodersdorf. Haar zus Geertruida († 1302; feest 12 april) was daar al eerder ingetreden en zou er in 1251 tot abdis gekozen worden. Mechtild trad zelf toe tot de kloostergemeenschap, die in 1258 verhuisde naar Helfta bij Eisleben. Mechtild werd aangewezen als het hoofd van de kloosterschool. Dat paste goed bij haar, want zij was wetenschappelijk uitstekend onderlegd; bovendien was zij kunstzinnig hoog begaafd. Daarnaast bleek zij een fijne en hartelijke persoonlijkheid. Zij had een bijzondere devotie tot het Heilig Hart van Jezus. Enkele van haar gebedservaringen heeft zij in geschriften neergelegd. Deze zijn in later eeuwen van groot belang geworden voor de verbreiding van de Heilig-Hartdevotie.

Zij wordt afgebeeld tezamen met Geertruida voor een kruisbeeld; met een vlammeend hart in de hand; de Heer geeft haar zijn hart; de Heer tronend in haar hart; engelen die haar bij haar dood de laatste sacramenten geven; met een boek waarop een duif zit; een blinde kloosterzuster genezend.

Zij wordt aangeroepen tegen blindheid.

*

Er zijn nog zeker twintig andere heiligen en zaligen die Mechthildis heten.