

**LENNARD** is een Nederlandse variant van LEONHARD

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: [www.heiligen-3s.nl](http://www.heiligen-3s.nl))

Betekenis

Samengesteld uit:

1] 'Leon-' = 'leeuw' (Grieks)

2] '-hard' = 'sterk', 'dapper', 'moedig' (germ.)

Dus 'dapper als een leeuw'; 'met leeuwenmoed'.

\*

**Leonardus van St-Léonard-de-Noblat**, Frankrijk; kluizenaar (& abt?); † **ca 559**.

**Feest** (1 maart &) **6 november**.

Historisch gesproken weten we alleen dat Leonardus in het zuiden van Frankrijk een kluizenaarscel bewoond moet hebben. Het is zelfs onduidelijk of hij er ook abt was.

Maar de legende weet veel meer over hem te vertellen.

Hij was ridder aan het hof van koning Clovis. Via bisschop Remigius van Reims maakte hij kennis met de christelijke godsdienst. Hij was zo onder de indruk dat hij besloot voortaan in dienst van Christus te treden. Hij begon het evangelie overal te verkondigen. Daarbij gebeurden vele wonderen. Vandaar dat hij - althans volgens het verhaal - tot bisschop werd gewijd. Maar hij wilde niet een bisschop zijn met een paleis en rijke kleding. Hij trok zich dus terug in een kloostertje te Orléans en vervolgens ging hij wonen in de bossen rond Limoges. Velen kwamen daar zijn raad vragen. Sommige van de mensen die hem kwamen opzoeken, wilden niet meer weg. Zij bouwden een eenvoudig hutje bij hem in de buurt. Zo ontstond een soort van kloostergemeenschap. Hij zou als abt de leiding gehad hebben. Hij hielp de boeren in de omtrek, vooral bij veeziekten, en zelfs aanstaande moeders bij een zware bevalling. Hij had een speciale voorliefde voor de gevangenen. Door zijn tussenkomst zijn er heel wat in vrijheid gesteld. Hij liet ze daarna niet aan hun lot over, maar liet ze meehelpen bij de ontginning en bebouwing van nieuwe stukken land.

Hij is patroon van gevangenen, boeren en vee; in de Duits sprekende landen vooral van paarden. Hij wordt aangeroepen tegen allerlei ziekten.

\*

**Leonardus** (ook **Lenaert**) **van Veghel**, Brielle, Nederland; één van de 19 martelaren van Gorkum; † **1572**. **Feest 9 juli**.

Hij werd in 1527 geboren in Den Bosch. Hij werd priester en was pastoor van de Grote of St-Maartenskerk van Gorkum op het moment dat de onlusten met de geuzen uitbraken. De geuzen moesten van de katholieken niets hebben: het katholieke geloof was immers de godsdienst van de gehate Spanjaarden; wie de bevrijding van Holland was togedaan, was dus vanzelfsprekend protestant. Niet goedschiks dan desnoods maar kwaadschiks. Vandaar dat Gorkumse getrouwe katholieken hun heil zochten in de Blauwe Toren, toen ze hoorden dat de geuzen eraan kwamen. Zij kregen dat vestingwerk in handen, namen de geestelijken gevangen en zetten hen na een week van vernederende gevangenschap op de boot naar Brielle. Daar worden nog een paar andere gearresteerde geestelijken bij hen gevoegd. Op 9 juli 1572 werden ze naakt opgeknoopt in een turfschuur te Brielle.

Even buiten Brielle staat tot op de dag van vandaag de gedachteniskerk op de plaats van de terechtstelling.