

LEEN is een verkorting van GISLENA

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Afgeleid van de Germaanse naam Gisela. Voor de herleiding worden twee mogelijkheden gegeven:

1] 'gisil' = 'pijl'

2] 'meisje van adellijke afstamming'

*

Gisela van Passau, Duitsland; weduwe & abdis; † **1065. Feest 7 mei.**

Zij maakte deel uit van een familie die bijna uit louter heiligen bestond. Haar broer was de heilige keizer Henricus II, die weer getrouwd was met de heilige keizerin Kunigonde. Haar andere broer, Bruno, werd weliswaar niet heilig, maar was de latere bisschop van Augsburg. Haar jongere zuster Brigida, ook niet heilig, werd abdis te Regensburg. Gisela trouwde zelf met de heilige koning Stefanus van Hongarije, en werd moeder van de heilige Emmerich.

Zij werd rond 985 geboren uit hoge adellijke ouders. Eigenlijk had zij ook kloosterlinge willen worden. Maar een hongaars gezantschap kwam bij de heilige bisschop Wolfgang van Regensburg vragen of zij niet de gemalin van de koning der Hongaren wilde worden. Zij zag dus af van haar hemelse bruidegom, Christus, ten gunste van Stefan om daardoor zoveel mogelijk heidenen onder het hongarse volk voor het christendom te winnen. Het huwelijk vond plaats in het jaar 1006. Tezamen met haar man ijverde zij voor de bekering van dit woeste volk, en maakte zich al doende ook vijanden...

In 1031 stierf Emmerich en op 15 augustus 1038 Stefanus. Op zijn sterfbed liet hij zijn opvolger, Peter, en diens getrouwen zweren, dat zij Gisela altijd met eerbied, zorg en liefde zouden behandelen. Terecht. Want al gauw bleek, dat zij haar niet welgezinnd waren. Na zich een jaar lang aan zijn eed gehouden te hebben, begon Peter haar achtereenvolgens van haar bezittingen te beroven; hij verbood haar briefverkeer met vrienden en familie in het buitenland en sloot haar tenslotte op in een donkere afgelegen burcht. Een paar jaar later werd zij door de opvolger van haar broer in Duitsland, Heinrich III, bevrijd. Omdat zij verder niet voor moeilijkheden wilde zorgen en haar getrouwen niet in gevaar wilde brengen, nam zij de wijk naar Duitsland. Heinrich bracht haar onder in het klooster te Passau. Daar wijdde zij zich alsnog aan het kloosterleven. Na korte tijd werd zij tot abdis gekozen. Twintig jaar lang leidde zij het klooster tot aan haar dood.

Zij werd in het klooster te Passau begraven, evenals haar al vroeg overleden dochtertje Dobuca. Hun graven bevinden zich daar tot op de dag van vandaag.

*

Ghislain (ook **Gislenus**) **van St-Ghislain** osb.bas., Frankrijk; abt; † **683. Feest 10 oktober.**

Volgens de legende was de heilige Gislenus afkomstig uit de Griekse stad Athene. Van jongs af aan had hij zich toegewijd aan God en gekozen voor de geestelijke levensstaat. Hij was monnik in de orde van de heilige Basilius. Hij was ook priester, en volgens sommigen zelfs bisschop van de stad Athene.

Naar het voorbeeld van aartsvader Abraham verliet hij op zeker moment zijn vaderland en pelgrimeerde naar het graf van de apostelen in Rome. In de kerk van Petrus en Paulus stortte hij er hartstochtelijke gebeden. Daarop verscheen hem de glorieuze apostel Petrus; deze zei hem: 'Ginds is een dorp vlak bij de rivier die daar loopt; het heet Hainau. Daar heeft God u een plaats toegedacht op de plek die Ursidungus wordt genoemd. Daar moet je ter ere van mij en van mijn collega-apostel Paulus een kerkje oprichten en aan ons toewijden.

Zo ging hij midden in de wildernis wonen, niet ver van de plaats Bergen in Henegouwen. Daar richtte hij een cel in, een klein kloostertje, alsmede een kerkje, dat hij toewijdde aan Petrus en Paulus. De toenmalige koning, Dagobert, ontloopte zich als een groot weldoener voor het klooster. Van begin af aan kwamen er veel monniken naar Gislenus toe. Met hen samen leidde hij een heilig leven.

In deze tijd was koning Dagobert een keer aan het jagen gegaan in Brabant. De jagers ontdekten een grote berin; door de meute honden werd zij op de vlucht gedreven. Zij zocht een schuilplaats onder de pij van Gislenus die hij vanwege de grote hitte had uitgetrokken en over een boomtak gehangen. De honden hielden halt op verre afstand, en blaften zelfs niet. De berin schurkte zich lekker veilig in haar schuilplaatsje. De jagers werden woedend op Gislenus, zeggend dat hij aan tovenarij deed. Maar hij lette niet op deze scheldwoorden. Het enige wat hij zei, was: 'Ik vertrouw op God mijn Heer. Dreigementen vrees ik niet, al komen ze van de koning zelf. Maar de koning was onder de indruk van zijn woorden, hij vroeg de zegen, liet het dier verder met rust en keerde naar huis terug, God dankend, dat in zijn land zo'n engelachtige man was komen wonen.

Hij is begraven in zijn eigen klooster, dat sindsdien naar hem Saint-Ghislain wordt genoemd. Een oude levensbeschrijving merkt ervan op: "Het is het belangrijkste klooster van heel Henegouwen."