

## IMMACULATA

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: [www.heiligen-3s.nl](http://www.heiligen-3s.nl))

### Betekenis

Latijnse naam = 'onbevlekt'. Gaat terug op een eretitel van Jezus' moeder, de heilige Maagd Maria.

### **MARIA. Onbevlekt Ontvangen; ca 17 vóór Chr. Feest 8 december**

Omdat Maria was uitverkoren de moeder van Jezus te worden, werd ze zonder erfzonde geboren, sterker nog: reeds vanaf het moment dat ze werd ontvangen in de schoot van haar moeder, is ze gevrijwaard gebleven van de zonde. Ze is dus onbevlekt ontvangen in de moederschoot. Zo gelooft de christenheid.

Vaak wordt deze titel verkeerd verstaan en toegepast op het feit dat Maria zonder tussenkomst van een man zwanger raakte van Jezus. Dat gebeuren wordt echter aangeduid met de term 'maagdelijke geboorte', en niet met onbevleete ontvangenis.

Vroegchristelijke legendes vertellen er al over. Maria's ouders zouden Joachim en Anna hebben geheten. Het waren rechtschapen, gelovige joden. Maar ze konden geen kinderen krijgen. Dat werd in die tijd gezien als een straf van God. Vandaar dat de priester het offer van Joachim weigerde. Beschaamd trok hij zich terug onder de herders van Bethlehem. Intussenmaakte Anna te Jeruzalem zich ongerust. Vanuit de hemel werd er een engel gezonden naar elk van beiden. Hij beloofde hun dat zij een bijzonder kind zouden krijgen. Ze troffen elkaar bij de Gouden Poort te Jeruzalem. Die ontmoeting wordt in de christelijke traditie gezien als het moment waarop Anna in verwachting raakte van Maria. Dat is dus ook het moment van Maria's Onbevleete Ontvangenis.

In onderstaand fragment uit het zogeheten 'Evangelie van Maria's geboorte', ongeveer stammend uit het jaar 480, geldt de hereniging van Maria's legendarische ouders, Joachim en Anna, voor de Gouden Poort te Jeruzalem als het moment van Maria's onbevleete ontvangenis.

Hoewel dit geloof al zeer oud is onder de christenen, werd het in de Katholieke Kerk pas op 8 december 1854 door paus Pius IX (+ 1878; sterfdag 7 februari) als dogma uitgeroepen.

Vanouds staat het feest op 8 december. Reeds in de vijfde eeuw was er te Jeruzalem een kerk verrezen ter ere van Maria's geboorte. Deze was ingewijd op 8 september. Die datum werd sindsdien gevierd als Maria Geboorte.

Omdat Maria's conceptie in de moederschoot negen maanden vóór haar geboorte ligt, werd de feestdag van Maria Onbevleete Ontvangen dientengevolge 8 december.

Men neemt wel aan, dat Maria stierf in het jaar 48 op 64-jarige leeftijd. Op het moment van Jezus' geboorte moet zij zestien jaar oud geweest zijn. Dat is niet onwaarschijnlijk. Haar Onbevleete Ontvangenis zou dan in het jaar 17 vóór Chr. geplaatst moeten worden.