

**EKE** is waarschijnlijk een variant van AGA

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: [www.heiligen-3s.nl](http://www.heiligen-3s.nl))

Betekenis

Afgeleid van het Germaanse woord 'agil' (of 'egil'), verlenging van 'agi' (of 'egi': hangt samen met ons woord 'eg': 'zwaard', 'mes').

Meestal een verbasterde verkorting van een naam die oorspronkelijk begon met 'Ach-', 'Ag(i)-', 'Ec-', 'Eg(i)-' of 'Ek-'; zoals bv.

Achahild, Eghild	= 'strijd-zwaard',
E(g)inhild	= 'zwaardvechtster'
Ecburga of Ecburga	= 'beschermend zwaard'
Egberta of E(g)inberta	= 'prachtig zwaard'
Egera of Eghera	= 'leger-zwaard'

enz.

**Ecburga** (ook **Eckburga**) van **East-Anglia**, Groot-Brittannië; prinses & abdis; † **eind 7<sup>e</sup> eeuw**.

**Feest ?**

Zij was een dochter van koning Aldulf (of Ealdwulf) van East-Anglia. Zij trok zich terug als kluizenares en was bevriend met de heilige kluizenaar Guthlac van Croyland († 714; 11 april). Een van haar tijdgenoten noemt haar 'de meest gerespecteerde maagd onder de maagden van Christus'. Nog tijdens het leven van Guthlac maakte zij een doodskleed voor hem, en vervaardigde een loden doods-kist in de vorm van een kruis, zodat de heilige in biddende houding, met de armen gespreid, begraven zou kunnen worden. Dit stuurde zij hem op als geschenk met het verzoek dat hij zich na zijn dood daarin zou laten bijzetten.

Meer is er over Ecburga niet bekend.