

DÉSIRÉE is een Franse variant van DESIDERIA of DESIDERATA

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Latijnse naam: 'gewenst', 'verlangd', meisje waarnaar verlangend werd uitgekeken'.

*

Bijzonderheden

Waar de mannelijke vorm (Desideratus, Desiderius of Désiré) teruggaat tot in de eerste eeuwen van onze jaartelling, zijn er weinig vrouwen te vinden met deze naam. Zegt dat iets over de cultuur waaruit wij voortkomen? Waren meisjes minder gewenst dan jongens?

Volgens de boeken is deze naam dan ook pas sinds kort in de mode. In de Engelstalige landen vooral onder zwarte meisjes. In 1953 verscheen er een boek van de schrijfster Annemarie Selinko, getiteld 'Désirée'. Het zou gaan over Bernadine Eugénie Désirée Clary, die koningin van Zweden werd.

*

Er zijn vooralsnog geen vrouwelijke heiligen of zaligen van deze naam.

*

Desiderius van Vienne, Frankrijk; bisschop; † ca 611.

Feest 11 februari & 23 mei (met zijn naamgenoot Desiderius van Langres)

Hij was afkomstig uit de Franse stad Autun maar kreeg zijn opvoeding in Vienne waar hij eerst aartsdiaken werd en vervolgens in 596 bisschop. Hij had het herhaaldelijk aan de stok met de koningin-moeder van Bourgondië, Brunhilde. Zij liet hem eerst verbannen, en tenslotte vermoorden in het huidige naar hem genoemde Saint-Didier-sur-Chalaronne (Rhône).

In 613 werden zijn relieken overgebracht naar de St-Pierre in Vienne.

Hij wordt vereerd als patroon van de Zuid-Franse stad Vienne; daarnaast wordt hij aangeroepen tegen koorts.

*

Desiderius van Langres, Frankrijk; bisschop; † 407(?).

Feest 23 mei.

Hij was afkomstig uit de Italiaanse plaats Genua. Later ging hij preken in de Franse stad Langres en werd daar uiteindelijk bisschop. Hij werd door de Vandalen gedood.

Hij wordt vereerd als patroon van de steden Avignon en Langres; zijn voorspraak wordt ingeroepen voor zwangere vrouwen; tegen ongeluk en tegen valse eden en beloften.