

DITMAR is een variant van DIETMAR

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Samengestelde Germaanse naam:

1] 'Diet-' (verkort tot 'Dit-'), 'Diot-', 'Theod-', 'Theud-', 'Thiad-' of 'Thiud-' = 'volk'

2] '-mar' = 'vermaard'.

Dus: 'vermaard bij het volk'.

*

Heiligen

Dietmar van Korvey osb, Duitsland; abt; † **1046; feest 13 augustus.**

Aanvankelijk monnik te Lorsch. Vanuit Gorze bij Metz was hier de kloosterhervorming van Cluny al doorgedrongen. Werd in 1016 abt van Korvey aan de Weser in plaats van de door de heilige keizer Hendrik II afgezette abt Walch. Dertig jaar lang gaf hij krachtig leiding aan het klooster, en wist de verslachte geest weer nieuw leven in te blazen: er werd weer ernst gemaakt met gebed, versterving en eenvoud van leven.

*

Dietmar (ook **Theodemarus, Thiemo** of **Thietmar**) **van Minden**, Duitsland; bisschop; † **1206; feest 5 maart.**

Hij was afkomstig uit Beieren. Vanaf 1185 of daaromtrent was hij bisschop van Minden aan de Weser, ten oosten van Osnabrück.

*

Dietmar (ook **Theodemarus, Thethmar** of **Thetmar**) **van Neumünster**, Holstein, Duitsland; geloofsverkondiger bij de Wenden; † **1152; feest 17 mei.**

Hij was afkomstig uit de Noord-Duitse stad Bremen. Hij werkte als missionaris onder de Wenden onder leiding van St Vicelinus van Oldenburg. Later werd hij augustijnerkanunnik in Neumünster; dat was in 1125 door Vicelinus gesticht.

*

Thiemo (ook **Dietmar, Theodemarus, Theodmarus** of **Thiémon**) **van Salzburg** osb, Asjkelon(?), Palestina; bisschop & martelaar; † **1102; feest 28 september.**

Hij werd rond 1040 ergens in beieren geboren. Aanvankelijk werd hij benedictijner monnik in Niederalteich. Door toedoen van Gebhard van Salzburg werd hij vanaf 1077 abt van het St-Petrusklooster in deze stad. In 1090 werd hij gekozen tot aartsbisschop. Omdat hij paus St Gregorius VII verdedigde, werd hij verbannen. Hij nam deel aan de eerste kruistocht. In 1102 werd hij gevangengenomen in Asjkelon; waarschijnlijk stierf hij daar de marteldood omdat hij weigerde islamiet te worden.

Hij is patroon van beeldhouwers, gieters, metselaars, timmerlieden (hij was schilder, beeldhouwer en gieter, al dateren de steengegoten Madonna's die hem worden toegeschreven, uit de 15de eeuw).

Hij wordt afgebeeld met zijn darmen om een windas gewenteld (waarschijnlijk een verkeerde interpretatie van sloopstouwen).