

CLEMENT is een variant van CLEMENS

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Latijnse naam: 'Zachtmoedig', 'goedaardig', 'toegeeflijk', 'mild', 'vergevingsgezind', 'goedertieren' enz.

*

Clemens I (ook **Romanus**), Rome, Italië; paus & martelaar; † **97**.

Feest 23 november.

Clemens was na Petrus, Linus en Cletus de vierde bisschop van Rome. Over hem is niet veel bekend. Soms wordt hij vereenzelvd met Clemens, de Apostel, mede-arbeider van Paulus (Filippenzen 4,3).

Zeker is dat hij een brief schreef aan de christengemeente van de Griekse stad Korinte. Daarmee is hij het eerste voorbeeld van bemoeienis van de bisschop van Rome met plaatselijke aangelegenheden elders. Sindsdien zal de bisschop van Rome zich steeds vaker mengen in belangrijke kwesties van algemeen kerkelijk belang omwille van zijn eerbiedwaardige zetel, die door Petrus, de prins der apostelen, was gesticht. Uiteindelijk zal dit uitlopen op het pausschap.

Volgens de traditie hebben zich in Clemens' bisschopstijd vele Romeinen van aanzien tot het christendom hebben bekeerd.

De legende weet te vertellen, dat hij tijdens christenvervolgingen verbannen werd naar een gebied rond de Zwarte Zee, waarschijnlijk de Krim. Daar moest hij samen met andere ballingen in de mijnen werken. Ook daar wist hij velen tot Christus te brengen. Toen eens een groot aantal gevangenen van dorst en uitputting dreigde om te komen, bad Clemens om hulp tot de Heer. Daarop werd hem in een visioen een lam getoond, dat hem wees waar hij een nieuwe bron kon aanboren.

Uiteindelijk zou Clemens de marteldood gestorven zijn doordat de Romeinen hem verdrinken in de Zwarte Zee. Om te voorkomen, dat zijn lijk op het strand zou aanspoelen en de christenen hem dan alsnog een eerbiedige begrafenis zouden geven, bonden ze hem een anker om de hals. Maar de zee viel op wonderbare wijze gedeeltelijk droog; zo konden de christenen gewoon over de zeebodem de plek bereiken waar engelen intussen een kapelletje hadden gebouwd. Daar vonden zij het lichaam van de heilige bisschop.

In 868 werden zijn relieken overgebracht naar de aan hem gewijde San-Clementekerk in Rome.

*

Clemens Apostel (ook **van Filippi** of **van Sardes**), Klein-Azië; geloofsverkondiger + **ca 100**; **feest 10 september.**

Volgens de overlevering maakte hij deel uit van de Zeventig. Paulus vermeldt hem terloops in zijn brief aan de christenen van Filippi: *'Evodia en Syntyche verzoek ik beiden: weest eensgezind in de Heer. Ook u, mijn trouwe kameraad, vraag ik: wees haar behulpzaam. Want zij hebben mij bijgestaan in de strijd voor het evangelie, evenals Clemens en mijn overige medewerkers, wier namen staan in het boek des levens'* (Filippenzen 4,2-3).

Latere tradities menen te weten, dat Clemens bisschop van Sardes is geworden. Historisch gesproken is er echter verder niets over hem bekend.

*

Clemens Maria Hofbauer (oorspronkelijk **Jan Dvorák**) cssr, Wenen, Oostenrijk; religieus & priester; † **1820**; **feest 15 maart.**

Hij werd op 26 december 1751 als Jan Dvorák in de Tsjechische plaats Tasswitz (nu: Tasovice, bij Znojmo) geboren. Zijn vader was Tsjech en zijn moeder Duitse. Aanvankelijk leerde hij voor bakker. Later ging hij theologie studeren in Wenen.

In 1784 trad hij in bij de pas gestichte congregatie der redemptoristen in Rome. Een jaar later ontving hij de priesterwijding. Al gauw werd hij als vicaris-generaal van de congregatie in Noord-Europa naar Polen gezonden. Vanaf 1808 was hij werkzaam in Oostenrijk. Dat was een zeer moeizame zaak, want de Reformatie stond indertijd uiterst sterk in Oostenrijk. Hij werkte samen met studenten, geleerden en romantische kunstenaars, zoals de filosoof Friedrich Schlegel, Adam Heinrich, Clemens Brentano en Joseph von Eichendorff.

Op zijn sterfdag bereikte hij een groot succes voor het katholicisme in Oostenrijk: de redemptoristen werden officieel in Oostenrijk toegelaten.

Hij kreeg de eretitel 'apostel van Wenen' en ligt begraven in de kerk Maria am Gestade in genoemde stad. Hij werd heilig verklaard in 1909.

Hij is patroon van Wenen en van het Tsjechische bisdom Brno; van bakkers; van gezellenverenigingen (sinds 1913) en vooral van hopeloze zaken (de verbreiding van het katholicisme in Oostenrijk was na de Reformatie een nogal hopeloze zaak).