

CHRISTIANUS

-----door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Afgeleid van het Griekse 'christianos' = 'christen'; deze aanduiding voor de volgelingen van Jezus die 'de Christos' = 'gezalfde' (Griekse vertaling van het Hebreeuwse 'Messias') werd genoemd, wordt voor het eerst gebezigd te Antiochië in Syrië (vgl. Handelingen van de Apostelen 11,26: "En het geschiedde dat [...] de leerlingen het eerst te Antiochië christenen genoemd werden."

*

Christianus van Gniezno osb.cam, Polen; martelaar met Benedictus e.a.; † **1003**; feest **12 november**.

In het jaar 1003 was een kwartet camaldulenzers monniken vanuit Italië naar Polen gekomen om er het volk te bekeren tot het christelijk geloof. Ze heetten Benedictus, Isaac, Jacob en Matteus. Ze vestigden zich in de bossen van Kazimierz ten zuiden van Gniezno. In de nacht van 11 november werden ze in hun slaap gewurgd door een troep bandieten. Zij verkeerden namelijk in de veronderstelling dat de vier een schat herbergden. De volgende morgen al werden ze gevonden en meteen als heilige martelaren bijgezet in de kloosterkerk.

De Poolse kok van het kloostertje, Christianus, had men dood in de tuin aangetroffen met nog een stok in de hand. Aanvankelijk trok men daaruit de conclusie dat hij dus een minder heilige martelaar was, maar na verloop van tijd gunde men hem toch dezelfde eer als de overige vier. Tezamen met de andere vier behoort Christianus tot de patroonheiligen van de Poolse kerk.

*

Christianus van Galatië, Klein-Azië (= huidig Turkije); jeugdig martelaar onder Antonius of Diocletianus; † **ca 303**.

Volgens de legende maakte Christianus deel uit van een grote groep martelaren. Zij stonden onder leiding van Melius of Meletius, een officier van het Romeinse leger, gestationeerd in Galatië. Het gaat hier om een compleet legercorps dat met vrouw en kinderen ter dood werd gebracht; alles bijeen zo'n 1218 personen. De soldaten werden ervan beschuldigd een tempel van een Romeinse god te hebben verwoest. Van Christianus wordt nog vermeld dat hij nog maar een zuigeling was...

*

Er zijn nog zeker meer dan twintig heiligen en zaligen die Christianus heten.