

BARACK is een Engelstalige variant van BARAQ

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Hebreeuwse naam = 'lichtflits'.

Bijzonderheden

Vanaf 2008/09 kreeg de naam Barack bekendheid door Barack Obama, de eerste zwarte president van de Verenigde Staten.

Barak in de Bijbel

Barak was officier ten tijde van Debora. Zij was profetes en rechter in Israël. Op dat moment kwam het Hebreeuwse volk herhaaldelijk in botsing met de Kanaänieten, de oorspronkelijke bewoners, van Kanaän. De Hebreeëen hadden veertig jaar door de woestijn gezwalkt met de belofte dat aan de overkant van de Jordaan het Beloofde Land op hen lag te wachten. Het volk werd in die tijd van veroveringen bestuurd door Rechters; zij spraken recht op centrale plaatsen die al in hun handen waren gevallen. Debora was de enige vrouw onder hen. Zij hield zitting onder de palm tussen Rama en Bethel.

Zij ontbood Barak, de zoon van Abinoam uit Kedes van Naftali, bij zich en zei hem: "JHWH, de God van Israël, geeft u dit bevel: Trek met tienduizend man uit Naftali en Zebulon naar de berg Tabor. Dan zal Sisera, de legeraanvoerder van Jabin, met zijn strijdwagens en zijn troepen naar u toelokken bij de beek Kison en hem aan u overleveren." Barak stelde de voorwaarde dat zij mee zou gaan. Dat beloofde zij, maar voegde eraan toe dat de veldtocht hem geen roem zou brengen, "want aan een vrouw levert JHWH Sisera over." Inderdaad werd heel het leger van de vijand gedood. Alleen de aanvoerder, Sisera, had weten te ontkomen. Te voet. Hij had zijn toevlucht gezocht in de tent van een zekere Jaël, een Hebreeuwse vrouw. Zij stelde de vijand op zijn gemak. Maar toen hij eenmaal in slaap was gevallen, sloeg zij een tentpin door zijn slapen de grond in. Dat was in die omstandigheden een heldendaad van de eerste orde. Tegelijk kwam hiermee Debora's voorspelling aan Barak uit.

[Rechters 04-05]

Barachus van Alexandrië, Egypte; martelaar met **Corona** e.a.; † **eerste eeuwen christendom; feest 24 april.**

In de oude martelarenboeken staat opgetekend: "*Te Alexandrië, Egypte: de HH. martelaren Corona, maagd, Victor, Zotica, Fortunus, Donatus, Felix, Secundus, Saturninus, Silvanus, nog een Silvanus, Rufina, Liberalis, Meturus, Tonitus, Firianus, Barachus, Nabor, Fuscinus, Maventus, Seranus, nog een Fortunus en nog een Donatus, Florianus en Theon, een priester; daarnaast nog 24 anderen.*"

Jonas van Perzië; martelaar met zijn broer **Barachisius**; † **eerste helft 4^e eeuw.**

Feest (28 &) 29 maart.

Ten tijde van de christenvervolgingen onder koning Sapor II van Perzië (die duurden van 339-379) vestigden zij de aandacht op zich door in de gevangenis gearresteerde christenen op te zoeken. Ze spoorden hen aan vol te houden tot in de dood. Zo waren zij in staat de uitgekende folteringen te ondergaan en tenslotte te sterven. Ze worden vermeld bij **Zanitas van Hubah** met zijn mede-martelaren **Lazarus, Marotas, Narses, Elias, Mahares, Habibus, Sabas** en **Scembaitas**, die op 27 maart worden herdacht.

Kort na hen moesten zij ook zelf de marteldood te ondergaan.

Er is nog een **Barachus van Constantinopel**; martelaar met de legeraanvoerder **Achatius** en vele anderen; † **303; feest 8 mei.**