

ALLARD is een Nederlandse verkorting van **ADELHARD**

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Samengestelde Germaanse naam:

1] 'adel-' = 'adellijk', 'van hoge geboorte', 'nobel';

2] '-hard' = 'sterk'

Dus: 'Sterk door adel'

*

Adelhard van Corbie osb, bij Amiens, Frankrijk; stichter & abt; † **826/827**

Feest 2 januari.

Adelhard werd ca 753 nabij Oudenaerde (Vlaanderen) geboren. Hij was een neef van Karel de Grote. Omstreeks zijn 20ste jaar trad hij in bij de benedictijnen van Corbie.

Telkens wordt hij tegen zijn zin verwickeld in de politieke aangelegenheden van zijn familie. Eerst maken ze hem abt van zijn klooster, daarna ambtenaar in dienst van Karels zoon Pepijn de Jongere, en na diens dood voogd van Pepijns 12-jarige zoon Bernard, die al koning van Italië is. Deze Bernard komt een paar jaar later in opstand tegen zijn oom Lodewijk de Vrome, en verliest. Hem worden de ogen uitgestoken en zijn hele hofhouding - dus ook Adelhard - wordt verbannen. Eenmaal weer vrij om te gaan en te staan waar hij wil sticht hij aan de Weser in Duitsland het klooster Corvey (genoemd naar Corbie) in de buurt van Höxter.

Temidden van alle wederwaardigheden wist hij de christelijke geest te behouden, leefde hij in opvallende armoede, spoorde hij zijn monniken aan tot een heilig leven, en had hij veel zorg voor zieken en armen.

*

Hij wordt aangeroepen tegen koorts, tyfus en infectieziekten.

Hij wordt afgebeeld als abt; soms in de tuin gravend (want zo was hij als monnik begonnen); of door engelen met dorens gekroond.

*

Ethelhard van Canterbury, Engeland; aartsbisschop; † **805**.

Feest 12 mei.

Aanvankelijk was hij abt in klooster Louth in Lincolnshire. Hij werd in 793 tot bisschop aangesteld van Canterbury; geen gelukkig moment.

Immers korte tijd daarvoor hadden koning Offa en de paus het zuidelijke gebied van Engeland in twee stukken verdeeld. Dit viel samen met de invallen van koning Mercia in Kent. In de ogen van de bevolking was al de narigheid te wijten aan het feit dat Canterbury zijn status van hoofdstad was kwijtgeraakt. Zij toonde zich dan ook vijandig aan Ethelhard. Toen Offa in 796 stierf, viel daarmee zijn beschermheer weg en hij moest vluchten. Maar na tussenkomst van de grote geleerde Alkwin (Alcuïnus) kon hij een jaar later alweer terugkeren. Ethelhard ijverde sindsdien voor het herstel van de oude orde; hij kreeg zijn zin in het jaar 803. De bevolking was daar zo dankbaar over dat ze hem na zijn dood als heilige vereerde.