

TIARA

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Griekse naam: 'tulband', 'oosterse muts', 'kroon'.

Tiara als symbool

Oorspronkelijk was het een hoofddeksel van oosterse priesterkoningen, vaak met edelstenen bezet. Waarschijnlijk heeft zich van daaruit de konings- en keizerskroon ontwikkeld, zoals wij die uit de West-Europese cultuur kennen.

De tiara zelf bleef in het westen het kenmerkende hoofddeksel voor de paus. Tot en met de achtste eeuw was het een witte spits toelopende muts. In de eeuwen daarna werd de tiara voorzien van een ijzeren benedenrand; later werden het drie boven elkaar gelegen gouden randen. Bovendien kreeg ze steeds meer de vorm van een bijenkorf, die er nog meer het karakter aan gaf van een kroon. Zo ontwikkelde zich de tiara tot een pauselijke driekroon: een kroon in drie verdiepingen. Die drie verdiepingen symboliseerden aanvankelijk de pauselijke kronen die te Aken, Milaan en Rome bewaard. Vervolgens ging men aan de paus drie eretiteln toeekennen: ook daarvan golden de drie kronen van de tiara als symbool: 1. vader van alle vorsten en koningen; 2. bestuurder van de wereld; en 3. plaatsbekleder van Christus op aarde. Net als de bisschopsmijter had de tiara van achter twee afhangende slippen of slierten. Paus Paulus vi († 1963) heeft de tiara als pauselijk hoofddeksel officieel afgeschaft. De rijke uitstraling paste niet meer bij de opvatting dat de paus de plaatsbekleder was van Jezus. Die was nooit rijk geweest, maar eenvoudige mens onder de mensen.

Er is een plantengeslacht dat 'tiarella' heeft ('kleine tiara'). Vanwege zijn vorm genoemd naar de oosterse tulband. Het behoort tot de plantenfamilie saxifragaceae of Steenbreekfamilie: kruiden of heesters. De tiarella komt met name voor in Oost-Azië en Noord-Amerika.

Een heilige met de naam Tiara is vooralsnog onbekend. Maar er is wel een heilige Corona:

Corona van Alexandrië, Egypte; maagd & martelares met **Victor** e.a.;

† **eerste eeuwen christendom; feest 24 april.**

In de oude martelarenboeken staat opgetekend: *"Te Alexandrië, Egypte: de HH. martelaren Corona, maagd, Victor, Zotica, Fortunus, Donatus, Felix, Secundus, Saturninus, Silvanus, nog een Silvanus, Rufina, Liberalis, Meturus, Tonitus, Firianus, Barachus, Nabor, Fuscinus, Maventus, Seranus, nog een Fortunus en nog een Donatus, Florianus en Theon, een priester; daarnaast nog 24 anderen."*

De namen van de heiligen, de datum van hun martelaarschap en de plaats waar dat is geschied, zijn zorgvuldig en liefdevol overgeleverd, met de bedoeling dat elk jaar op deze dag hun namen in ere zouden worden gehouden. Het precieze jaar was daarbij van weinig of geen belang.

Sommige oude bronnen plaatsen Corona niet in Noord-Afrika, maar in de Spaanse plaats Elche aan de Spaanse oostkust ten zuiden van Valencia: *"Te Elche (oftewel Ilici) in Spanje: de Z. Corona maagd, benedictines; zij besteedde haar tijd van leven alleen maar aan het doen van goede werken. Na haar dood gebeurden er op haar graf tal van wonderen. Dat had weer een grote toeloop van pelgrims tot gevolg."*