

TARCISIUS is een variant van **TARSICIUS**

-----door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Twee herleidingen zijn mogelijk:

- 1] Griekse naam 'Tarsikos', afgeleid van de stad Tarsus: 'afkomstig uit (de stad) Tarsus', gelegen in het toenmalige Silicië = zuidoosten van het huidige Turkije.
- 2] Afgeleid van het Griekse 'tharsikos' = 'onverschrokken', 'dapper'.

*

Tarsicius van Rome, Italië; jeugdmartelaar; † **2e helft 3e eeuw**.
Feest 15 & 16 (Nederland) & 17 augustus.

Jongeman, afkomstig uit de Silicische stad Tarsus, die als christen leefde in de stad Rome. Het verhaal vertelt dat hij vanuit de christengemeenschap de heilige communie onder zijn kleren bij zich droeg om deze aan een zieke te brengen. Door zijn ongewoon eerbiedige houding wekte hij de nieuwsgierigheid van zijn kameraden; zij vroegen wat hij daar zo zorgvuldig verborgen hield. Maar hij wilde het niet zeggen. Zijn onverzettelijkheid wekte zoveel woede dat zij hem tenslotte dood stenigden.

Verering & Cultuur

Zo werd hij de 'martelaar van de Heilige Eucharistie'. Hij ligt begraven in de catacomben van Calixtus aan de Via Appia. De heilige paus Damasus I († 384; feest 11 december) maakte op hem een hymne.

Hij wordt vereerd als patroon van misdienaars en arbeiders; en van de eucharistie.
Hij wordt afgebeeld als jongeman met een hostie tegen de borst geklemd; met gepeupel dat hem stenigt.