

SIETSKE is een Friese (of Groningse) verkleinvorm van SIETA

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Van oorsprong Germaanse naam; voor de herkomst ervan bestaan verschillende theorieën:

- 1] Zou afgeleid zijn van 'side' (= zede).
Daartegen spreekt echter, dat er voor het overige zeer weinig namen zijn met deze betekenis.
- 2] Een andere mogelijkheid is de afleiding 'sith' (= metgezel).
Maar ook deze betekenis komt verder weinig in namen voor.
- 3] Het meest voor de hand ligt dat Siet een verkorting (en verkleinvorm?) is van 'sigi' (= zege, overwinning, macht, gewonnen strijd).
Deze betekenis is in vele namen terug te vinden, zoals in de vrouwennamen:
Sigga = zege, overwinning; Siegburg = sterke overwinning; Sieghild = beschermende overwinning, overwinnend schild; Sieglindis = overwinnend schild, beschermende overwinning; Siegrud = betrouwbare overwinning; Sigrada = overwinning door goede raad; Sigrid = die uitrijdt voor de overwinning.
- 4] De varianten 'Sit' en 'Sita' kunnen een verkorting zijn van Osith, wat weer een verkorting is van Osgyth = 'strijdster voor (de Germaanse godheid) Ans'; 'strijdster voor god.

*

Bijzonderheden

Omdat er in Sietske achter 'Siet-' nog een 's' verschijnt, ligt het voor de hand te vermoeden dat aan de oorsprong een naam ligt waarin die 's' klonk: Sieglindis(?).

*

Siglindis van Albi, Frankrijk; abdis; † **6e of 7e eeuw. Feest 24 juli.**

Zij stamde uit een adellijk geslacht en was afkomstig uit Aquitanië. Na de dood van haar man Gislef wijdde ze haar leven verder aan God en gebed in het klooster Troclar aan de Tarn (Zuid-Frankrijk; in het bisdom Albi), dat nog door haar vader was gesticht. Zij werd er ook de eerste abdis. Haar relieken bevinden zich in de Dom van Albi.

Het schijnt dat er al een eeuw na haar dood in Metz een kerk aan haar was toegewijd (Ste-Sigolène).

Zij is patrones van de weduwen.

*

Sigrid van Tonars bij Poitiers, Frankrijk; herderin; † **5e eeuw(?) Feest 7 januari.**

Alwat over haar bekend is, is het feit dat zij herderin was te Tonars in de nabijheid van Poitiers. Haar sterfdatum, 7 januari, is overgeleverd, maar niet het jaar waarin zij stierf, en het zelfs niet zeker of het in de vijfde of in een andere eeuw was...

*

Sigrid de Wendenkoningin; vorstin & bannelinge; † **2e helft 11e eeuw. Feest 5 mei.**

Zij was gehuwd met de koning der Wenden, Godschalk of Gottschalk. Zij was christin, en waarschijnlijk haar man ook. Of zij om deze reden dan wel om een andere door hun volk zijn verdreven is niet duidelijk. Maar in 1066 werd Godschalk vermoord door 'de heidense Wenden', zoals de boeken vermelden, en Sigrid moest met haar zoon Heinrich de vlucht nemen. (De Wenden bewoonden het gebied dat ongeveer het tegenwoordige Oost-Duitsland en Polen beslaat. Zij worden al vermeld door Romeinse geschiedschrijvers als Veneti. De voornamen Wendelinus en Wendela schijnen er van af geleid te zijn. Ze worden ook wel Sorben genoemd, en behoren dus tot de Serviërs).

*

Osith (ook **Osgyth, Osyth, Osythe** of **Sita**) **St-Osyth** (vroeger Chich), Essex, Engeland; prinses & kloosterlinge; † **ca 700. Feest 7 oktober.**

Zij behoorde tot de stam der Hwicca's en was een dochter van Frithewald van Mercia. Haar moeder was Wilteburg, dochter van koning Penda van Mercia. Op aanraden van Wulfhere, koning van Mercia (656-675), huwde zij met Sighere, de koning der Oost-Saksers. Ze kregen een zoon: Offa, die later zijn vader opvolgde als koning, maar in 709 afstand deed van de troon. Ze wist haar man te bewegen land af te staan voor het stichten van een vrouwenklooster: 673. Het lag te Chich aan de monding van de Colne: het tegenwoordige St-Osythe. Zij werd er zelf kloosterlinge en stierf ca 700.