

## **PRICELLA** is een variant van PRISCILLA

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: [www.heiligen-3s.nl](http://www.heiligen-3s.nl))

### Betekenis

Verklein- of koosvorm van PRISCA, Latijnse naam: 'Oud, eerbiedwaardig', 'vroeger', 'voormalig', 'voorheen' enz.

\*

### Bijzonderheden

In het Engeland van de 17e eeuw was **Priscilla** een geliefde voornamen bij de Puriteinen. Zij grepen graag terug naar bijbelse voornamen.

\*

**Priscilla** (ook **Prisca**) van **Pontus**, Klein-Azië (ook **van Efese**, Klein-Azië, **van Korinte**, Griekenland of **van Rome**, Italië), met haar man Aquila leerling van de Apostel Paulus; † **1e eeuw**.

### **Feest 8 juli.**

Aquila en Priscilla was een Joods echtpaar dat aanvankelijk in Rome de kost verdiende als tentenmakers. Toen keizer Claudius (41-54) alle joden uit de stad verdreef, trokken zij naar de Griekse havenstad Korinte. Tijdens zijn verblijf in die stad gebruikte de apostel Paulus hun huis als uitvalsbasis (Handelingen 18,3). Zij vergezelden hem zelfs op zijn zendingsreis naar Syrië (Handelingen 18,18). Terwijl Paulus verder trok, moeten zij in Efese achtergebleven zijn. Want zij zijn het die aan ene Apollos van Alexandrië, de weg van Jezus uitleggen; zij zijn dus intussen zelf christen geworden (Handelingen 18,26). Toen er een nieuwe keizer aan het bewind kwam, Nero (54-68), keerden zij naar Rome terug. In zijn brief aan de Romeinen laat Paulus hun de groeten doen en noemt hen daar inderdaad 'mijn medewerkers in Christus' (Romeinen 16,3). Als hij later gevangengehouden wordt in Rome blijken zij in Efese te verblijven (2 Timoteus 4,19). Een oude traditie vertelt nog dat Aquila later bisschop zou zijn geworden te Heraklea op Kreta, maar zeker is dit niet. Een andere overlevering meent dat het echtpaar later de marteldood zou zijn gestorven; ook daarover bestaat geen zekerheid.

\*

**Priscilla van Rome**, Italië; matrone & weduwe; † **ca 98**.

### **Feest 16 januari.**

Zij was gehuwd geweest met Manus Acilius Glabrio; hun zoon zou senator worden: Pudens. Het waren zijn twee dochters, Praxedes en Pudentiana, die veel hebben geijverd voor de verbreiding van het evangelie in Rome in de eerste christentijd. Volgens de overlevering gaf zij te Rome onderdak aan de apostel Petrus. Vanuit haar villa, dicht gelegen bij de catacomben van Rome, leidde hij de jonge christengemeente.

(Zij moet niet verward worden met Aquila's vrouw Prisca of Priscilla)

\*

Er is minstens nog een heilige **Priscilla van Rome**, Italië; martelares met Marcellus e.a.; † **eerste eeuwen christendom. Feest 7 juni.**