

PATTY

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Engelse koosnaam. Meestal worden drie herleidingen gegeven:

- 1] Afgeleid van Patricia
- 1.1 Vrouwelijke vorm van de Latijnse naam 'patricius': 'patricische', afstammeling uit een patriciërs- dus adellijk geslacht.
- 1.2 Vrouwelijke vorm van Patrick: naam van Keltische oorsprong(?): betekenis onbekend.
- 2] Via Matty Engelse koosvorm van Martha: van oorsprong Aramese naam: 'Meesteres', 'heerseres'.
- 3] Via Matty: Engelse koosvorm van Mathildis: samengestelde Germaanse naam:
 - 3.1 'mat' komt van het Germaanse 'maht' = 'macht'
 - 3.2 'hild' = 'strijd'Dus: 'machtig strijdster' of 'machtig in de strijd'.

*

Patricia (ook Patritia) van Napels, Italië; pelgrim; † ca 660 à 670.

Feest 25 (& 26) augustus.

Er is van haar weinig bekend. Ze zou - zoals haar naam suggereert - stammen uit een adellijk geslacht van Constantinopel. Volgens het oude Romeinse martelarenboek gaf ze al haar bezittingen weg aan de armen.

Anderen weten nog te vertellen dat ze onderweg op haar pelgrimstocht naar de apostelgraven te Rome in Napels stierf.

In Napels zelf vertelt men dat ze uit haar ouderlijk huis ontsnapte en in Napels kwam wonen. Ze beschouwde deze stad als haar tweede thuis. Ze zou er non geworden zijn.

*

Patricia van Nicomedië, Bithynië, Klein-Azië; martelares met Eufrosia e.a.; † eerste eeuwen christendom; feest 13 maart.

*

Patricia (ook Patritia) van Nicomedië, Bithynië, Klein-Azië; martelares met haar man Macedonius e.a.; † 304; feest 13 maart.

Het oude martelarenboek vermeldt op 13 maart: "In Nicomedië gedenkt men vandaag de heilige Macedonius, zijn vrouw Patricia en hun dochter Modesta: martelaren." Zoals zo vaak wordt een jaartal niet vermeld.

*

Martha van Bethanië, Palestina / Tarascon(?), Frankrijk; volgeling van Jezus; † ca 80.

Feest 29 juli.

Zij was de zuster van Lazarus en Maria, die in de traditie vaak wordt vereenzelvigd met Maria Magdalena. Martha was de gastvrouw, die zich over van alles zorgen maakte, zoals van haar wordt in Lukas 10,38-42 en Johannes 11.

*

Mathildis van Duitsland (ook van Quedlinburg), Quedlinburg, Harz, Duitsland; koningin, stichteres, weduwe & weldoenster; † 968.

Feest 14 maart.