

PAM is een koosvorm van PAMELA

-----door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Samengestelde Griekse naam:

1] 'Pan-' = 'alles';

2] '-meli' = 'honing';

Dus: 'vol zoetheid', 'honingrijk'.

Deze naam is bedacht door de Engelsman Sir Philip Sydney (1554-1586). Een van de personen in zijn roman 'Arcadia' (1590) gaf hij deze naam.

Groeide in populariteit sinds 1740, toen de roman verscheen van Samuel Richardson (1689-1761) 'Pamela or Virtue Rewarded'.

In de Engels sprekende gebieden beleefde deze naam zijn hoogtepunt in de jaren 50 en zestig van de 20e eeuw.

*

Honing in de mythologie

Honing is een universeel symbool voor zoetheid en geluk; ja zelfs onsterfelijkheid en wedergeboorte.

Honing verschaftte de mannen mannelijkheid, kracht en potentie en de vrouwen vruchtbaarheid. In *China* geldt het woord voor honing, 'mi', niet alleen voor zoete spijs, maar ook voor de seksuele genietingen. In vele godsdiensten wordt honing beschouwd als een welgevallig offer aan de goden. In de *bijbel* is het juist een godsgeschenk aan de mensen: het Beloofde Land wordt genoemd 'een goed en wijd land, overvloeiende van melk en honing'; en Gods woord is volgens Psalm 119 'zoeter dan honing'.

In de *Griekse* en de oude *Soemerische* mythologie vormt honing godenspijs; de jonge Zeus voedt zich ermee. In de mythen van *India* zijn het de boden van de goden die honing schenken aan het ochtendgloren, en de vromen verzadigen zich aan een honingbron. In de *Mythrascultus* werd een zondaar van zonde gereinigd door honing.

In de *christelijke* cultuur krijgen sommige predikanten, zoals Ambrosius van Milaan, Bernardus van Clairvaux, de eretitel 'honingvloeiend'

*