

MIRANTI is een (Indonesische?) variant van MIRA

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Miranda = 'zij die bewonderd moet worden'; afgeleid van het Latijnse werkwoord 'mirari' = 'bewonderen.

*

Bijzonderheden

Deze naam zou een uitvinding zijn van William Shakespeare. In zijn stuk 'The Tempest' (= De Storm) is zij als dochter van Prospero één van de hoofdpersonen. In het stuk wordt zij aldus door ene Ferdinand naar haar naam gevraagd:

"I do beseech you, chiefly that I may set it in my prayers, what is your name?"

Als Miranda haar naam noemt, antwoordt Ferdinand:

"Admired Miranda; indeed the top of admiration."

[Vertaling:

"Ik smEEK je - vooral om je naam te kunnen noemen in mijn gebeden: hoe heet je?"

"In bewondering voor Miranda sta je werkelijk voor het toppunt van wat er maar te bewonderen valt."]

*

Een heilige Miranda bestaat niet. Er zijn wel twee indrukwekkende personen die van hun achternaam zo heten:

Pedro Miranda ofm, New Mexico USA; missionaris & martelaar; † **1631**.

Feest 28 december.

Pater Miranda was een Spaanse missionaris die de liefde van Jezus verkondigde aan de indianen van het plaatsje Taos. Maar de medicijnmannen voelden zijn optreden als een bedreiging. Zij kweekten haat onder hun mensen tegen de nieuwe leer. Vooral het feit dat je maar met één vrouw tegelijk getrouwd mocht zijn, zette kwaad bloed onder de indianen. Zij hadden van oudsher hele andere gewoonten. De medicijnmannen vreesden dat hun samenleving ontwricht zou worden, als ze opeens anders moesten gaan leven. Zo gebeurde het dat een grote volksmenigte de missiepost van Pater Miranda overviel op 28 december van het jaar 1631. Dat was precies op het moment dat de Spaanse soldaten die op wacht stonden, even naar de keuken waren gegaan om zich te warmen bij het vuur. Het was behoorlijk koud buiten. De indianen vielen het huis binnen, doodden de Spaanse wachters bij het vuur en vonden pater Miranda in de kapel. Hij zat te bidden. In blinde woede hebben ze hem vermoord.

*

Ignacio Miranda, Caracoles, Bolivia; slachtoffer van de massamoord aldaar; † **1980**. **Sterfdag 3 augustus**.

*

Er is nog een heilige **Mirella van Afrika** (ongeveer in het huidige Tunesië); martelares; † **eerste eeuwen christendom**.

Feest 21 mei.

De oud-christelijke schrijver Hieronymus († 420) heeft in een boek de namen van martelaren verzameld die in de drie en een halve eeuw vóór hem omwille van hun geloof in Christus gestorven waren. Op 21 mei vermeldt hij: "In Afrika: de geboorte (bedoeld is de dood, waardoor ze geboren tot een nieuw leven bij God in de hemel) van Victus, Maurella [in sommige handschriften staat Marcella], Quintus, Primulus, Salustius, Fortunatus, Mirella [ook hier staat in sommige handschriften Marcella] en Prima".

Verdere gegevens ontbreken. De christengelovigen in het Romeinse Rijk hielden zorgvuldig aantekening bij van hun martelaren, en van de dag waarop ze waren gestorven. Plaats en jaar waren veel minder van belang. Elk jaar werd hun sterfdag in de bijeenkomst gevierd als hun geboortedag (verjaardag) tot een eeuwig leven bij God.