

MELANNIE is een variant van **MELANIA**

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Naam afgeleid van het Griekse 'melas' = 'zwart' (vrouwelijke vorm 'melaina'); vgl. in de Latijnse 'Maur(iti)us' = 'moor', 'zwart' en in de Germaanse cultuur 'Bruno' = 'bruin'.

De uitgang '-annie' met dubbele 'n' wellicht aangepast aan 'Annie'?

*

Bijzonderheden

In de Griekse mythologie wordt de godin Demeter 'melaina' genoemd, omdat zij treurt over haar dochter Persefone, die door Pluto naar de onderwereld werd gevoerd.

De naam zou met de Hugenoten (protestantse vluchtelingen uit de 16e eeuw) vanuit Frankrijk naar Engeland gekomen zijn. Hij kreeg er bekendheid door Melanie Hamilton, de hoofdpersoon uit Mitchell's roman 'Gone with the wind'.

In het Duitse taalgebied stond deze naam in Hamburg in 1973 op de 4e plaats; in 1975 op de 13e gerekend over de gehele toenmalige Bondsrepubliek West-Duitsland en 3e in de stad Karlsruhe.

*

Melania de Oudere (ook **Romana**), Jeruzalem, Palestina; weduwe & kluizenares; † **ca 410**. **Feest 26 januari & 8 juni & 8 oktober.**

Zij was een adellijke vrouw uit het Romeinse geslacht der Antonii. Reeds op zeer jonge leeftijd verloor zij haar man. In de tijd erna trok zij langs een aantal monniken in de woestijn van Egypte en Palestina. Tenslotte richtte zij te Jeruzalem een huis in voor vrouwen die zich geheel aan God wilden wijden. Haar zoon zou de vader worden van de heilige Melania Junior.

*

Melania de Jongere, Jeruzalem, Palestina; Romeinse matrone & kluizenares; † **438**. **Feest 31 december.**

Zij werd in 383 als enig kind uit schatrijke ouders in Rome geboren; ze was de kleindochter van Melania de Oudere. Na de vroegtijdige dood van haar beide kinderen wilde zij haar leven verder in dienst stellen van God. Zij wist haar man zover te krijgen dat hij in de eenzaamheid een leven van soberheid en eenvoud ging leiden. Bij de dood van haar ouders was zij de enige erfgenaam van het enorme bezit aan landgoederen, verspreid over het hele Romeinse Rijk. Van lieverlee verkocht zij alles en besteedde de opbrengst ervan aan de armen en aan de stichting van kerken en kloosters. Met haar man bracht ze net als haar oma destijds bezoeken aan de kerkelijke kopstukken van haar tijd. In 406 bezocht ze Paulinus van Nola; in 410 Augustinus in Hippo; in 415 Cyrillus in Alexandrië; in 417 ging ze in Jeruzalem wonen; in 419 vertrok ze naar de woestijnkloosters in Opper-Egypte. Haar man stierf in 431; zijzelf in 439. Ze was op dat moment straatarm.