

MEINDERT is een Friese of Hollandse variant van **MEINHARD**

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Samengestelde Germaanse naam:

1] 'Mein-' komt van het Germaanse 'megin' = 'kracht', 'sterkte', 'grootheid' enz.

2] '-hard' = 'sterk'.

Dus: 'sterk in kracht' of 'grote kracht' enz.

*

Meinhard (ook **Meginhard**) van **Hersfeld** osb, Bad Hersfeld, Duitsland; abt; † **1059**; **feest 26 september**.

Hij was benedictijnermonnik in Hersfeld bij Fulda. Toen Sint Meinwerk van Paderborn in 1036 overleed, werd abt Rudolf van Hersfeld bisschop en Meinhard volgde Rudolf weer op als abt van Hersfeld. Hij bouwde de door brand verwoeste abdij weer op, droeg de relieken van Sint Wigbert van Fritslar en Sint Lullus van Mainz hierheen over en voerde een slopende strijd met bisschop Burchard van Halberstadt. De laatste vond dat hij als bisschop zeggenschap had over het reilen en zeilen van het klooster, terwijl Meinhard juist vond dat het klooster onafhankelijk was. Meinhard kreeg gelijk.

In het verhaal over bisschop Meinolf van Paderborn komt vijftig jaar na zijn dood nog een priester Meinhard voor. Is hij dezelfde als abt Meinhard van Hersfeld? Hoe dan ook, het verhaal is te mooi om niet te vertellen.

*Vijftig jaar na Meinolfs dood brak de grafsteen de grafsteen waaronder de heilige begraven lag, tijdens de hoogmis in stukken en de sarkofaag kwam vanzelf uit de grond omhoog. De aarde van de kist gleed eraf en er verspreidde zich een heerlijke geur door de kerk. Toen dit aan de bisschop van dat moment werd bericht, Biso van Paderborn geheten, beval deze het graf weer gewoon dicht te gooien. Toen herhaalde zich het hele schouwspel. Wederom beval de bisschop de zaak dicht te gooien. Hij wilde namelijk zien of het hier werkelijk een teken uit de hemel betrof...! Dan vertelt de kroniek: "Toen het graf dus weer dichtgegooid was, verscheen de heilige Meinolf in een droom aan een priester; deze heette **Meinhard** en was pastoor van het dorpje Atteln. Meinolf gelastte de priester naar de bisschop te gaan om hem zijn verwijt over te brengen dat hij zo lichtvaardig met hemelse tekenen was omgegaan." Het einde van het verhaal is natuurlijk dat Meinolf door de bisschop officieel als heilige wordt erkend.*

*

Meinhard van Uxküll oesa, Riga, Livland (= Letland); bisschop; † **1196**.

Feest 14 augustus.

Hij was augustijner kanunnik in Segeberg (Holstein), toen hij nog op zijn oude dag in 1186 tot eerste bisschop werd benoemd van Uxküll (of Uexküll), zuidoostelijk van Riga aan de rivier de Duna in Lijfland. Na aanvankelijk succes ondervond hij zoveel weerstand dat hij in Rome om hulp liet vragen. In 1201 werd het bisdom naar Riga verplaatst en in 1380 werden zijn relieken naar de dom van Riga overgebracht.

*

De 39e abt van datzelfde klooster te Egmond heette **Meinard Man**. Hij was afkomstig van de plaast Wormer; † 1526.

*

Op 7 januari 1377 werd in de kloosterkerk van het benedictijner klooster te Egmond begraven de lekebroeder **Meinard Jacobszoon**.