

**LÉONI** is een variant van LEONA

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: [www.heiligen-3s.nl](http://www.heiligen-3s.nl))

Leona is een vrouwelijke vorm van Leo: 'leeuw' (het Latijnse woord 'leo' gaat terug op het Griekse woord 'leoon'). Leona betekent dus 'leeuwin'.

\*

Leonie gaat eigenlijk terug op Leonia of Leonis; dat is de vrouwelijke vorm van Leonius = 'op een leeuw gelijkend'; 'zich als een leeuw gedragend', 'leeuw-achtig'.

\*

Overigens gaat de Germaanse vorm Lewina waarschijnlijk niet terug op Leona, al lijkt ons huidige woord 'leeuwin' daar nog zo veel op. Lewina is veeleer een verbastering van de samengestelde Liaf-wina:

1] Liaf- = 'lief', 'levend'

2] -wina = 'vriendin' (vrouwelijke vorm van 'win' = 'vriend')

\*

**Leonis van Palmyra**, Syrië; martelares met Lybia en Eutropia; † **303** of **310(?)**.

**Feest 15 april & 15 & 25 juni.**

In het oude Romeinse martelarenboek lezen wij: "Te Palmyra in Syrië: de gedachtenis van de zusjes Lybia en Leonis, en daarnaast nog van het twaalfjarig meisje Eutropia. Alle drie zijn heilige martelaressen. Zij moesten verschillende folteringen ondergaan en verwierven tenslotte de overwinningskroon van het martelaarschap".

\*

Er is nog een heilige **Leonilla van Langres**, Frankrijk, martelares; † **175**.

**Feest 17 januari.**

Zij stierf tijdens de vervolgingen onder keizer Marcus Aurelius de marteldood tezamen met haar kleinzoons Speusippus, Eleusippus en Meleusippus; zij waren een drieling. Dat gebeurde in de landstreek Cappadocië (= tegenwoordig Midden-Turkije). Vele eeuwen later zijn de stoffelijke resten van deze vier naar het Franse plaatsje Langres overgebracht, waar ze vereerd worden tot op de dag vandaag in de kerk van St-Geome (= Heilige Tweeling). Ze staan alle vier met nog enkele andere heiligen afgebeeld op een grafmonument in de kerk van de Zuid-Duitse plaats Ellwangen.

\*

**Lewina van Seaford**, Sussex, Engeland; martelares; † **5e eeuw**.

**Feest 24 juli.**

Zij ligt begraven in het Vlaamse plaatsje Berg, waar haar stoffelijke resten in 1058 naartoe gebracht werden. Pas op dat moment wordt er in de geschiedenis voor het eerst melding van haar gemaakt. Zij zou de marteldood gestorven zijn tijdens de invallen van de Saksen in Engeland.