

LEX

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Verkorting van

- 1] Alexander: van oorsprong samengestelde Griekse naam:
1.1 'alex-' afkomstig van het Griekse werkwoord 'alexein' of 'alessein' = 'beschermen', 'afweren';
1.2 'andres' = 'mannen' of 'mensen'
Dus: 'mensenbeschermmer'.
*

Alexander I, Rome, Italië; paus & martelaar met 2 anderen; † **115** (of ca 130); **feest 3 mei**.

Alexander was bisschop van Rome, later 'paus' geheten. De vijfde sinds Petrus. Zijn bisschopskeuze viel in het jaar 105. Hij schijnt het gebruik in de mis te hebben doorgevoerd dat de priester een druppeltje water aan de wijn toevoegt met de woorden: "Water en wijn worden één: Gij deelt ons mens-zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven."

Historisch gesproken is er verder over hem niet veel bekend.

*

- 2] Alexis of Alexius: Griekse naam: 'verdediger', 'beschermmer'.

*

Alexis (of **Alexius**) **van Rome**, Italië (ook **van Edessa**, Mesopotamië; of **de Dwaas**), Italië; pelgrim & kluisenaar; † **404**; **feest 17 juli**.

Het verhaal van Alexis berust grotendeels op legende. Zo weet de volksmond te vertellen dat hij uit Rome afkomstig was en dat zijn ouders zeer welgesteld waren. In de huwelijksnacht vertelde hij zijn bruid, Sabina, dat hij God beloofd had zijn leven in kuisheid door te brengen. Sabina verheugde zich erover een man getroffen te hebben die zoveel ernst maakte met zijn geloofsovertuiging. Maar Alexis wees vervolgens op de kaarslichtjes die er brandden in het bruidsvertrek: "Zie je hoe snel zo'n kaarsje op is? Zo is het ook met ons, mensen. We moeten onze levenstijd dus goed besteden door ons voor te bereiden op het eeuwige licht." Kortom, hij vroeg haar of zij hem wilde laten gaan zodat hij voortaan het leven van een pelgrim en kluisenaar kon leiden. Want daar ging zijn hart naar uit. Sabina was in tranen. De volgende ochtend aanhoorden Alexis' ouders met ontzetting wat er was voorgevallen. Sabina zei dat ze het voorbeeld van de tortelduif zou navolgen: nu zij van haar partner was beroofd, zou ze nooit meer een andere nemen. Alexis' vader stuurde zijn dienaren er op uit om hem terug te vinden, maar zij kwamen na verloop van tijd allemaal onverrichterzake terug.

Intussen had Alexis hén ergens in een bepaalde stad wel herkend, maar zij hém niet; hij had hun zelfs om een aalmoes gevraagd. Zo brachten zijn omzwervingen hem in Edessa. Vandaar stapte hij weer op een boot met de bedoeling almaar verder te dwalen. Maar door een storm belandde hij op de kust vanwaar hij vandaan kwam. Nu be kroop hem het verlangen om als bedelaar zich door zijn eigen ouders te laten weldoen. Zonder hem te herkennen namen zij hem op in hun huis. Hij vertelde hun dat hij hun zoon Alexis tijdens zijn omzwervingen had ontmoet en hoe uit diens beschrijving van het ouderlijk huis was gebleken dat zich bij de dienstvertrekken een holletje onder de trap bevond: daar wilde hij in alle nederigheid graag verblijf nemen. Het huishoudelijk personeel vond hem maar belachelijk. Ze plaagden hem door bijvoorbeeld hun waswater over hem uit te gieten. Maar de vrouw des huizes raakte niet uitgevraagd over hoe haar zoon het maakte, toen hij hem voor het laatst gezien had en hoe hij over zijn vrouw en zijn ouders had gesproken. Daarop antwoordde hij: "Altijd met grote liefde en eerbied. Hij beseftte dat zijn levenswijze voor u een groot verdriet betekende; daar leed hij onder..." Ook vertelde hij dat de knapzak en de staf die hij hier bij zich had, een geschenk van Alexis waren geweest.

Zo leefde hij zijn leven van armoede en schande, en deed intussen anderen goed waar hij kon. Toen hij na geruime tijd zijn einde voelde naderen, vroeg hij om pen en papier ten einde zijn levensverhaal en de wijsheid die hij daarin had opgedaan aan zijn goede gastheer en gastvrouw na te laten. Na zijn dood lazen ze daarin tot hun ontsteltenis dat ze al die tijd hun eigen kind Alexis hadden geherbergd.

Toen enige tijd daarna ook Sabina overleed, wenste zij bij Alexis begraven te worden. Omstanders zeggen gezien te hebben, hoe Alexis zich in zijn graf oprichtte en teder zijn vrouw Sabina in zijn armen nam, en hoe zij elkaar nu omhelsden om samen te rusten in eeuwig geluk.