

LAURANCE is een Frans klinkende variant van LAURA

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Laura = 'laurier' (Latijns).

Laurier als symbool

Laurier is met name in de Grieks-Romeinse wereld het symbool van de overwinning. Dat komt omdat hij altijd groen is. Vandaar dat hij ook eeuwigheid en lange duur symboliseert, en kuisheid.

De laurier is een attribuut van de goden Apollo (muziek en dichtkunst), Dionysius (wijn), Juno en Diana (jacht).

Overwinnaars kregen een lauwerkrans omgehangen, een gebruik dat tot op heden in onze sportwereld wordt toegepast. In de oudchristelijke tijd ging dit over op de martelaren; zij hadden immers de goede strijd gestreden, de overwinning behaald en de prijs van het eeuwige leven verdiend.

*

Laurentia van Ancona, Fermo, Italië; martelares met Palatias; † 302.

Feest 8 oktober.

Laurentia was de slavin van vrouwe Palatias, die woonachtig was in de Italiaanse plaats Ancona. Zij was christen en wist haar meesteres tot haar godsdienst over te halen. Tijdens de bloedige vervolgingen onder keizer Diocletianus werden zij gearresteerd en terecht gesteld te Fermo niet ver van Ancona. Zij liggen te Fermo begraven en worden daar sinds de vroege middeleeuwen vereerd.

*

Laura Vicuña, Junin de los Andes, Argentinië; † 1904. **Feest 22 januari.**

Zij werd op 5 april 1891 geboren in de Chileense hoofdstad Santiago. Als klein kind verloor zij haar vader. Daarop besloot moeder naar Argentinië te verhuizen. Daar kreeg ze omgang met een gewelddadige man die er voor het meisje een hel van maakte: hij sloeg en deed haar op alle mogelijke manieren geweld aan. Moeder had niks in de gaten of wilde het niet zien. Op school bij de zusters Auxiliatricen vond ze haar veiligheid. Zo klein als zij was, ze beseftte heel goed dat het geloof haar kon bieden wat haar ouders haar niet gaven: liefde. Zij leerde het leven van Jezus beter kennen. Als ze te communie ging, geloofde zij dat zij hetzelfde doormaakte als Jezus en dat Jezus met haar meeleeft. Toen ze tien was, werd ze ziek. Twee jaar heeft haar ziekte geduurd. Op de laatste dag van haar leven liet ze haar moeder bij zich komen en sprak in alle rust tot haar: "Ja moeder ik ga dood. Er is nog maar één ding dat ik hoop. Dat ik niet voor niks sterf. Ik zou zo graag willen dat je weer die lieve moeder werd van vroeger." Nu pas beseftte moeder hoe haar dochter van haar gehouden had. Ze beloofde beterschap. Daarop is de kleine Laura in vrede gestorven, twaalf jaar oud. Zij werd in 1988 door Paus Johannes Paulus II zalig verklaard.

*

Er zijn nog minstens drie andere heiligen die Laura heten: **Laura van Cordova**, Spanje; abdis en martelares onder de Moren; † 864: feest **19 oktober**. **Laura Alvarado**, Venezuela; stichteres van een zustercongregatie; 1967; sterfdag onbekend. **Laura Mignani**, Brescia, Italië; augustines; † 1525: sterfdag onbekend.

*