

## **KISHAN** is een moderne variant van KRISHNA

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: [www.heiligen-3s.nl](http://www.heiligen-3s.nl))

### Betekenis

Oud sanskriet woord 'zwart', 'donker'.

Ook als zelfstandig naamwoord: 'zwarte antilope'. In oude godsdienstige teksten ook 'donkere nacht', 'maanloze nacht'.

\*

### Krishna's

1] De beroemdste Krishna is één van de hoofdpersonen in het heilige boek 'Mahabharata'. Historisch gesproken waarschijnlijk een plaatselijke held uit het gebied Gujarat. In de 3e eeuw vóór Chr. werd hij voorwerp van verering bij de Griek Megasthenes, een Seleucidisch gezant aan het hof van keizer Chandragupta. Langs deze weg kreeg hij een plekje in één van de talrijke sektes van het Hindoeïsme: hier werd hij beschouwd als één der incarnaties van de god Vishnoe, de heer der wereld, liefdevolle schepper en verlosser. Later werd hij beschouwd als Vishnoe zelf.

\*

Krishna was de achtste zoon van Vasudeva en koningin Devaki. Hun eerste zes waren gedood door koning Kamsa, omdat hem voorspeld was dat hij gedood zou worden door een zoon van koning Vasudeva. De zevende, Balarma, was ontkomen. Op wonderbare wijze was hij overgeplant in de schoot van een andere moeder.

Krishna was dus de achtste. Hem lieten ze van jongs af aan onderduiken bij een koeherder en zijn gezin. Er bestaan natuurlijk vele legenden over zijn wijsheid en kracht in die tijd. Alle pogingen die koning Kamsa in het werk stelde om hem van het leven te beroven, mislukten. Zo wist hij het leven uit de boze godin Putana te zuigen, terwijl zij eigenlijk op hem afgestuurd was om hem met haar moedermelk te vergiftigen. Hij wist ook Kamsa te doden. Net zoals de gevaarlijke slang Kaliya; deze wist hij te vernietigen door een dans uit te voeren op zijn ontelbare koppen.

Als Krishna de leeftijd van de jong-volwassene bereikt, vertellen de verhalen vooral van zijn liefdesavonturen. Hij brengt de koeherderinnen in verlegenheid door hun kleren weg te nemen op het moment dat zij een bad nemen in de rivier. Hij probeert ze te verleiden door te dansen en op zijn fluit te spelen. Tenslotte weet hij Indra te verleiden doordat hij de plaatselijke gemeenschap beschermt tegen de wraak van een vijandige god. Dat doet hij door met één vinger een berg omhoog te tillen en allen eronder te verbergen.

Toen hij later door Arjuna als diens wagenmenner werd uitgekozen, openbaarde hij zichzelf als de incarnatie van de godheid.

\*

2] In de vedische teksten komt een wijze ('rishi') voor die Krishna heet.