

Betekenis

Friese naam. In de Friese taal is er vaak sprake van dat de g- en de j-klank met elkaar kunnen wisselen. Dan zou Jibbe afgeleid kunnen zijn van de stam Gib- of geb-

- 1] gave of geschenk
2] vrijgevig, gul.

Meestal bestond een Friese naam uit twee delen. Dan zou de stam >Geb->nog gevolgd moeten worden door een tweede woord. Mogelijk zijn bv.

Gebhard = sterk in het geven = vrijgevig.
Gebwin = vriend van het geven = gulle vriend.

Varianten

Jibbe, Jibbele, Jible, Jiebele, Jieble, Jiepe, Jippe.

Heiligen

Gebwin van Lyon, Frankrijk; aartsbisschop; † **1092; feest 18 april.**

*

Gebhard van Konstanz (ook **van Bregenz**), Duitsland; bisschop; † **995.**

Feest 27 augustus .

Gebhard werd in 949 op Burg Pfannenbergr geboren als zoon van graaf Ulrich von Bregenz. Zijn moeder stierf tijdens de bevalling. Hij kreeg zijn vorming aan de domschool van Konstanz, die op dat moment onder leiding stond van proost Konraad († 975; feest 26 november), de latere heilige bisschop.

Het was keizer Otto II, die Gebhard in 979 tot bisschop van Konstanz benoemde. Bij de doop van Otto's zoon, Otto III, trad de bisschop op als peetoom. Zijn voornaamste zorg ging uit naar de allerarmste inwoners van het Schwarzwald. Volgens de legende verrichtte hij wonderen: zo raakte hij eens met zijn staf een lamme aan, waardoor deze onmiddellijk opstond en kon lopen. In 983 stichtte hij de benedictijner abdij Petershausen vlakbij Konstanz. Van een pelgrimstocht naar Rome bracht hij de relieken mee van de heilige paus Gregorius († 604; feest 3 september), die hij in Konstanz bij liet zetten.

Na zijn dood werd hij begraven in 'zijn' abdij te Petersberg. In 1134 en 1259 werden zijn relieken verheven tot de eer der altaren, wat gelijk stond aan een heiliverklaring. Op de plaats van zijn geboorte bouwde men ter ere van hem een kerk; de berg waarop deze gelegen is, heet sindsdien Gebhardsberg.

Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen halsziekten en voor een voorspoedige bevalling (omdat zijn moeder stierf, toen ze van hem beviel). Daarom komen vele aanstaande moeders naar zijn graf en bidden:

'Heiliger Gebhard, steh mir bei! Hilf mir in meiner schweren Stunde durch dein frommes Gebet und deine Fürbitte! Befreie mich von Tränen und Klagen und gib mir deien Segen und auch meinem Kinde durch deine gottgefällige Fürsprache!'

[Heilige Gebhard, sta me bij. Help mij in de zwaarste ogenblikken door uw vrome gebeden.

Bevrijd mij van tranen en klachten en geef mij en mijn kind uw zegen door uw voorspraak].

Hij wordt afgebeeld als bisschop (mijter, staf, tabberd); met kerkmodel; met doodshoofd, getooid met driekroon (reliken van Gregorius). *

Er is ook nog een heilige bisschop **Gebhard van Salzburg**; † **1088; feest 15 juni.**

