

## GLADYS

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: [www.heiligen-3s.nl](http://www.heiligen-3s.nl))

### Betekenis

Welshe naam; eigenlijk Gwladys.

Betekenis onzeker, maar meestal gaat men ervan uit, dat het een Welshe verbastering is van Claudia of de verkleinvorm ervan Claudine.

Claudia is de vrouwelijke vorm van het Latijnse bijvoeglijk naamwoord 'claudius'. Naam van een Romeins adellijk geslacht, waaruit minstens twee keizers zijn voortgekomen. Betekenis: 'mank' of 'kreupel'. Wellicht omdat aanzienlijke leden van de Claudius-familie een karakteristieke, ongemakkelijke loop hadden?

\*

### Bijzonderheden

Tot aan het einde van de 19e eeuw bestond deze naam niet. Sindsdien populair onder invloed van veel gelezen boeken, waarin een van de personen deze naam droeg: o.a. 'Puck' door Ouida (1870), 'Gladys of Harlech' door Anne Beale en 'Gladys' door M. Daughlish.

\*

**Gladys** (ook **Gwladys**) van **Glamorgan**; vorstin en kluisenares met haar man **Gundleus** (ook **Gonlay**, **Guenleus**, **Gundle**, **Gundl e** en **Gwynllyn**) van **Glamorgan**, Wales; vorst & kluisenaar; † **eind 5e eeuw**.

**Feest 29 maart**.

Gundleus was vorst van Glamorgan, een gebiedje in het Zuid-Westen van Wales, en huwde met Gladys,  en van de vierentwintig kinderen van de beroemde Brychan van Brecknock. Van haar tien broers en dertien zussen was zij de enige die niet voor het religieuze leven koos. Zij en Gundleus kregen  en kind, de heilige Cadoc (ook Cado) van Wales.

Aanvankelijk werd hun leven bepaald door oorlog en geweld, maar de beide echtelieden lieten zich door hun vrome zoon Cadoc tot andere gedachten brengen. Gundleus droeg zijn ambt over aan zijn zoon en trok zich met zijn gemalin terug in de eenzaamheid van Stow Hill bij Newport (Gwent) om er samen een kluisenaarsleven te gaan leiden. Ze gaven zich over aan praktijken van strenge versterving. Zomer of winter, elke dag namen ze een bad in de ijsskoude rivier de Usk, waarna ze naakt een wandeling van een uur maakten. Intussen had Cadoc het voorbeeld van zijn vader gevolgd: op zijn beurt had hij de staatszaken overgelaten aan zijn ooms, de broers van zijn vader, en was ook kluisenaar geworden. Hij overtuigde zijn ouders ervan dat ze beter elk apart hun leven aan God konden wijden. Gladys ging vanaf dat moment wonen in Pencanau in Bassaleg. Gundleus zette ter plaatse zijn eenzame leven voort. Op zijn doodsbed werd hij nog bezocht door de heilige Dyffrig.

\*

Gundleus was de oorspronkelijke patroon van de parochiekerk in het naar hem genoemde Franse plaatsje St-Gonlay (Ille-et Villaine). Sinds de 18e eeuw is het patronaat overgegaan op St Guillaume-Pinchon.