

## GERRIT is een Nederlandse variant van GERARD

-----door Dries van den Akker s.j. (zie ook: [www.heiligen-3s.nl](http://www.heiligen-3s.nl))

### Betekenis

Samengestelde naam van Germaanse oorsprong:

1] 'Ger-' = 'ijzeren speer' of 'ijzeren lans'

2] '-hard' = 'moedig', 'sterk' enz.

Dus: 'sterk als een ijzeren speer'.

\*

**Geert Groote**, Deventer, Nederland; grondlegger Moderne Devotie; † **1384. Feest: 20 augustus.**

Geert Groote was de zoon van de burgemeester van Deventer. Hij had dus de middelen en het voorrecht om te studeren; dat zou hij gedaan hebben te Parijs, Orléans, Praag en Keulen. Later zou hij bekend staan als 'Magister'; dat wil zoveel zeggen als afgestudeerd aan de universiteit.

De kerkgemeenschap gonsde aan het begin van de 14e eeuw van de vernieuwingsbewegingen; daar was de Kerk trouwens hard aan toe. In Italië had een eeuw tevoren Franciscus van Assisi de armoedebeweging van de minderbroeders (= Franciscanen) op gang gebracht; in Spanje en Zuid-Frankrijk had Dominicus de Orde der Predikheren (= dominicanen) opgericht; vele kloosters sloten zich aan bij de eenvoud van de cisterciënzer beweging, die door Bernardus van Clairvaux op gang was gebracht.

Geert Groote, soms ook verlatijnt tot Gerardus Magnus, legde contacten met de karthuizers bij Arnhem, een strenge orde, waarvan de leden in drastische afzondering proberen God te vinden. Hij deed er veel inspiratie op; zo deed hij vrijwillig afstand van zijn aanzienlijke inkomsten als kanunnik, een erebaantje dat verbonden was aan de kerk, en begon hij zich eenvoudig te kleden; ook zijn woning was bescheiden ingericht. Toch sloot hij zich niet bij enige bestaande kloosterorde aan. Hij verzamelde gelijkgezinden om zich heen, die allen bezielde waren van hetzelfde ideaal: tezamen brachten zij de dag door in gebed en werk; de levensstijl was uiterst sober: ze noemden zich 'Broeders van het Gemene (= Gemeenschappelijke) Leven'. Hun werk bestond voor een groot deel in het schrijven en uitgeven van (goedkope) geestelijke boeken: de boekdrukkunst was nog niet uitgevonden, dus het schrijven en uitgeven van boeken was uiterst kostbaar. Onder de mensen verspreidden zij een praktische vroomheid van eenvoud: priesters moesten goed priester zijn, trouw aan hun beloften en gebed, ijverig in hun werk onder de mensen; gehuwden moesten iets goeds maken van hun huwelijk en van de opvoeding van hun kinderen. Zulke aanmaningen waren beslist niet misplaatst in het kader van die tijd.

De beweging verspreidde zich in het gebied rond de IJssel (Zwolle, Windesheim, Deventer enz.); van daaruit tot in de wijde omgeving. Talrijke steden hadden een Latijnse school, geleid door de Fraters. In Keulen hadden zij zelfs een kerk, gewijd aan de Drieuldigheid en St-Michaël. Zij kreeg de naam 'Moderne Devotie'. Een van de beroemdste geschriften uit hun gelederen is 'De Navolging van Christus' (of naar het oorspronkelijke Latijns: 'De Imitatione Christi') door Thomas à Kempis; volgens sommigen na de bijbel het meest gelezen boek van de westerse cultuur. Het ademt de sfeer van 'met een boekken in een hoeksken' om in die stilte en afzondering de persoon van Christus te beschouwen en te ontmoeten, met de bedoeling van daaruit onder de mensen een diep christelijk leven te leiden. Geert Groote is slechts 44 jaar oud geworden; hij stierf aan de pest te Deventer.

\*

**Gerardus van Brogne** osb, België; kluizenaar & abt; † **959. Feest: 3 oktober.**

Besloot na de dood van zijn vader Santio monnik te worden; trad tijdens een diplomatieke missie in Frankrijk in te St-Denis bij Parijs, omdat hij diep onder de indruk was van de vroomheid der monniken daar. Keerde na elf jaar als abt terug om op zijn geboortegrond te Brogne een klooster te stichten.

Gerardus stond bekend om zijn grote mildheid en zachtmoedigheid...

Patroon tegen koorts, geelzucht en kliergezwellen. In de Ardennen is de berberis vulgaris ('épine-vinette') naar hem genoemd: 'Bwès d'sint Djèrà'. In de plaatsjes Noville en Recogne dronk men een uur voor de maaltijd wijn, die getrokken was uit de tweede schors van dit kruid; deze was dan vermengd met een liter Moezelwijn. Dit drankje heette Sint-Gerard-thee en hielp tegen de geelzucht.

\*

**Gerardus Majella** cssr, Caposele bij Napels, Italië; † **1755. Feest 16 oktober.**

Hij werd op 23 april 1726 te Muro Lucano bij Napels geboren en diende in afwachting van zijn opname in het klooster als kleermakersknecht; mocht na lang aandringen in 1749 toch redemptorist worden; legde naast zijn gewone kloostergeloften ook de gelofte af dat hij in elke omstandigheid zou kiezen voor het volmaaktste; leidde een leven van gebed en onderdanige gehoorzaamheid; was bij de mensen zeer geliefd; als hij ergens verscheen werd er geroepen: "Daar is de heilige!"; bewerkstelligde zowel tijdens als na zijn korte leven vele wonderen. Zo zou hij tijdens een storm even buiten Napels de zee op zijn gerend om een schip in moeilijkheden te redden: hij trok het aan twee vingers naar de wal! Nog altijd trekt zijn graf talrijke pelgrims. In Nederland heeft hij een bedevaartsoord bij de paters redemptoristen te Wittem, Zuid-Limburg.

