

GERALDINE is een variant van GERALDINA

-----door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Samengestelde Germaanse naam:

1] 'Ger-' = 'speer';

2.1] '-ald' komt van 'wald' (vgl. het Duitse werkwoord 'walten' = 'heersen');

Dus 'heerseres met de speer'

*

2.2] Soms wordt '-ald' beschouwd als een verbastering van '-ard' wat weer een vervorming is van '-hard' = 'dapper'; in dat geval betekent de volledige naam 'dapper met de speer'.

*

Geraldina (ook **Gerardescia**) van Pisa osb.cam., Italië; weduwe & kluizenares; † **tegen 1260**.

Feest 29 mei.

Zij werd geboren aan het begin van de 13e eeuw, vermoedelijk in 1210 of 1211. Als kind voelde zij zich aangetrokken tot de godsdienst. Maar dat nam zulke vormen aan dat de familie er ongerust van werd. En die familie was toch zelf ook behoorlijk godsdienstig. Zij was nog geen zeven jaar oud, toen zij 'de genoegens van het gezinsleven' ontvluchtte - zoals haar levensbeschrijver het zegt - en zich terugtrok in een kloostertje. Dat was in de vroege middeleeuwen, zo'n zevenhonderd jaar eerder - niet ongebruikelijk geweest. Toen hadden adellijke ouders geen mogelijkheid hun kinderen een opvoeding te geven die hen tot leidinggevende personen zou maken. Daarom deden zij destijds een beroep op de kloosters. Daar groeiden vaak heilige monniken en monialen (= vrouwelijke monniken) uit. Maar Geraldina draaide het om: zij ging niet voor een maatschappelijke opvoeding naar het klooster, maar zij werd van jongsaf aan getrokken door het leven in gebed en vroomheid.

Ze leidde enige tijd een tamelijk onopvallend leven. In ieder geval horen we niets van haar. Ze zal zich dus wel niet heel erg ongewoon gedragen hebben. Dan hadden we er vast iets over gehoord.

Op een goed moment zei haar moeder dat ze weer naar huis moest komen. En dat deed ze. Ze gehoorzaamde ook, toen haar moeder voor haar een geschikte echtgenoot had uitgekozen. Eindelijk begon haar dochter Geraldina een beetje normaal te worden, zo dacht haar moeder. Ze ging zich tenminste gedragen als andere vrouwen. Zie je wel, moeders weten uiteindelijk toch altijd wat het beste is voor hun dochter. Vandaar dat moeder nu vurig bad tot God dat er bij haar dochter gauw een kind geboren zou worden. Dan had Geraldina geen tijd meer voor andere dingen; en dan was zij zelf voor het eerst oma! In haar gebed kreeg ze te horen dat haar dochter alleen maar een geestelijk kind zou baren. Daar begreep moeder niets van. Ze werd ziek. Ze begon te klagen over allerlei pijnen en kwalen. Ze raakte overdekt met zweren en gezwellen. Ze kon zich eigenlijk niet meer buiten vertonen. En moeder begon zich af te vragen of dit haar straf was voor haar al te grote bemoeizucht. Dat duurde zo twee jaar.

Intussen had dochter Geraldina haar man weten over te halen om monnik te worden in een klooster. Hij zei dat hij dat zelfs graag wilde. Misschien was hij door zijn familie ook wel gedwongen om met Geraldina te trouwen, net zoals zij door de hare gedwongen was. Hoe dan ook, hij ging in het klooster bij de monniken van St-Savin te Pisa. Geraldina sloot zich aan bij de derde orde van deze kloostergemeenschap. D.w.z. dat zij niet in de kloostergemeenschap zelf leefde, maar in haar privé-leven wel de kloostergeloften van armoede en kuisheid onderhield; bovendien betekende het dat je aalmoezen gaf aan de armen. Geraldina trok zich terug in de eenzaamheid en ging wonen in een kluisje (niet meer dan een schamel hutje in het bos) dicht in de buurt van het klooster waar haar man was ingetreden.

Eindelijk kon zij zich helemaal wijden aan haar gebed en vereniging zoeken met haar geliefde Heer, Jezus. Zij stond bekend als een vrouw die heel intensief en langdurig kon bidden. Dan hoorde ze niets anders meer om zich heen. Net alsof ze ergens heel mooie muziek hoorde spelen. Als ze bad, kon je aan haar zien dat ze één en al oor was. Ze luisterde ergens naar. In diezelfde tijd genas moeder van haar vreselijke pijnen. Zou dat komen door de gebeden van Geraldina? Moeder zei later dat ze zelf dacht van wel. Geraldina werd een vrouw waar ieder met respect over sprak. De vreugde en vrede straalden van haar af. Vele mensen kwamen haar vragen om raad. En God weet hoever zij heeft getroost en bemoedigd. Sommigen zeggen dat zij overleed **tegen het jaar 1260**; anderen menen dat het tien jaar later was.