

FEBRY is een variant van FEBRIS

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Naam van een Romeinse godin: 'koorts'. Het Duitse woord 'Fieber' is er van afgeleid.

*

Febris in de mythologie

Godin tegen de koorts. Met name de malaria. In wezen is zij de koorts in eigen persoon. Men bracht haar offers en gebeden om gevrijwaard te blijven van malaria.

Naar het schijnt had zij in het oude Rome drie heiligdommen, waar men haar kon vereren: het bekendste bevond zich op de Palatijnse heuvel.

*

Febronia van Nisibis (ook **van Sibapolis**), Assyrië; † **ca 304; feest 25 juni.**

Febronia was woonachtig in een soort nonneklooster. De vrouwen leidden een streng regelmatig leven. Het grootste gedeelte van de dag waren zij in de kapelruimte te vinden, waar zij psalmen zongen, gebeden verrichtten of naar de Heilige Schrift luisterden. Febronia was daar reeds als tweejarig kind toevertrouwd aan de zorgen van haar tante Brienna. Deze schermde haar af voor de buitenwereld die zij als boos beschouwde, en hoopte dat het meisje ook als volwassen vrouw de zuiverheid van een kind zou bewaren. Misschien dat het kwam door die overbescherming dat het kind uitgroeide tot een beeldschone jonge vrouw.

Toen braken er onder keizer Diocletianus (284-305) christenvervolgingen uit. De vrouwen uit Febronia's klooster vluchtten. Maar Febronia gaf er de voorkeur aan te blijven. Met haar bleven ook Brienna en een derde zuster in het klooster achter.

Uiteindelijk worden de drie gevonden. Febronia wordt voorgeleid, wenst niet te offeren aan de Romeinse goden. Ook wil ze niet uitgehuwelijkt worden aan een Romeinse magistraat: 'Ik heb al Christus, mijn hemelse bruidegom. Daar kan niemand tegen op.' De Romeinse landvoogd hoopt haar standvastigheid te breken met de afschuwelijkste foltering. Zij blijft ongebroken overeind. Tenslotte wordt ze met het zwaard gedood.

*

Petrus van Murom (kloosternaam **David**), Rusland; met zijn vrouw **Febronia** (kloosternaam **Eufrosuna**); vorsten en kloosterlingen; † **1228.**

Feest † 21 & 25 juni.

Hun verhaal is pas opgeschreven in de 16e eeuw, en bestaat uit een aaneenschakeling van sprookjesachtige gebeurtenissen.

Petrus is vorst van de Russische plaats Murom. Bij het doden van een duivelse draak heeft hij bloedspatten opgelopen die beginnen te zweren. Een geheimzinnige spinster, Febronia, de dochter van een bijenhouder, zegt dat zij hem kan genezen op voorwaarde dat hij met haar trouwt. Hij gaat er op in. Zij geeft hem zalf. Hij geneest, maar vergeet zijn belofte. De ziekte komt terug. En weer doet hij een beroep op Febronia. Hij krijgt de zalf, geneest en vergeet wederom zijn belofte. Voor een derde keer wordt hij aangetast. Weer wordt hij genezen en nu hij trouwt met Febronia. Maar de inwoners van Murom, met name de hogere klassen, wensen niet te gehoorzamen aan een vorstin van zulk een eenvoudige komaf. Ze verjagen Petrus en Febronia. Waarna er burgeroorlog uitbreekt, want iedereen wil graag de nieuwe vorst worden. Uiteindelijk smeken ze Petrus en Febronia terug te komen. Dat doen ze en de vrede wordt hersteld. De vorst en zijn gemalin leiden in het koninklijk paleis het leven van kloosterlingen. Ze nemen zelfs nieuwe kloosternamen aan: David en Eufrosuna. Ze sterven op dezelfde dag.