

EISE

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Verkorting van een Germaanse naam, waarvan het eerste lid begon met 'eis-': afgeleid van 'agis' of 'egis' = 'angst', 'schrik', 'verschrikking' (vgl. onze woorden 'ijzen' en 'ijselijk'); dan was de gevoelswaarde van de naam dat de drager ervan iemand angst kon aanjagen... en dus sterker was!

*

Iso van Granfelden (ook **van St-Gallen**) osb, Zwitserland; monnik; † **871**.

Feest 14 mei.

Iso moet na 830 in het Zwitserse Thurgau geboren zijn. Hij trad in bij de benedictijnen te St-Gallen. Daar werd hij leermeester aan de kloosterschool. Zo was hij leraar en medewerker van beroemde geleerden als Radbert († na 884; feest 26 oktober), Tutilo († ca 913; feest 27 april) en Notker de Stotteraar († 912; feest 6 april). Zelf schreef hij twee boeken over de heilige abt Otmar († 759; feest 16 november). Later verhuisde hij naar de abdij van Granfelden om daar zijn ambt van leraar voort te zetten.

*

Eiso van Klaarkamp o.cist., Friesland, Nederland; abt; † **12e eeuw**.

Feest 24 maart.

Hij was van Friese afkomst en vertrok naar het buitenland om zich aan te sluiten bij de nieuwe cisterciënzer orde, die juist door Sint Bernardus († 1153; feest 20 augustus) was gesticht. Zo kwam hij terecht in abdij Rittershausen bij Brunswijk. Vandaar keerde hij terug naar zijn vaderland om er een eigen vestiging te beginnen. Hij leidde het leven van een kluizenaar en kreeg allengs volgelingen. Daaruit groeide klooster Klaarkamp; hij werd door zijn monniken gekozen tot eerste abt. Volgens zijn levensbeschrijver stond deze abdij aan de basis van vele anderen in de noordelijke streken van ons land.

Hij staat te boek als een nederig man, vervuld van liefde voor God en voor de mensen. Hij stierf in hoge ouderdom.