

EDWIN

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Samengestelde Germaanse naam:

1] 'Ed-' komt van 'Ead-' = 'erfgoed', 'bezit'

2] 'win' = 'vriend'

Dus: 'vriend van het erfgoed', 'rijke vriend'

*

Edwin (ook **Edvinus**) **van Northumbrië**, Hatfield Chase (even ten noorden van Londen), Engeland; koning & martelaar; † **633**.

Feest 4 & 12 oktober.

Hij werd in 584 geboren in de Engelse landstreek Northumbrië. Als kind had hij met zijn familie moeten vluchten naar Oost-Anglia. Maar toen hij in 617 op de troon was gekomen, was het de beurt aan zijn vijanden om de wijk te nemen en het vege lijf te redden. Door toedoen van zijn vrouw, de heilige koningin Ethelburga, en van de hofkapelaan, de heilige Paulinus, had Edwin de christelijke godsdienst aangenomen. Met Pasen van het jaar 627 liet hij zich dopen in de toenmalige kathedraal van York, nadat Paulinus al een hele menigte van zijn onderdanen had gedoopt in de rivier Glen op de grens van Schotland en Engeland.

Daarmee was hij de eerste christenkoning van Northumbrië. Hij regeerde met wijsheid en rechtvaardigheid. Hij sneuvelde in een oorlog tegen twee heidense vorsten, Cadwallon van Wales en Penda van Mercia (= het huidige Midden-Engeland tussen Humber en Thames). Vandaar dat hij door de christenen als martelaar wordt vereerd.

Hij wordt afgebeeld als koning met rijksappel en scepter. Volgens sommigen zou zijn naam verbonden zijn met de Schotse stad Edinburgh (= 'Edwin's burcht'). Anderen spreken dat weer tegen en herleiden die naam van Dunedin (= 'kasteel op de rots'; Keltisch)

*

Er is een beroemde afbeelding van een monnik-schrijver die zichzelf heeft afgebeeld in een Utrechts handschrift uit 1177; volgens het randschrift heette hij **Eadwin**.