

EDITHA is een variant van EDITH

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

- 1] Voortgekomen uit Eadgyth, een samengestelde naam van Germaanse oorsprong:
- 1.1] 'Ead-', 'Ed-' of 'Ot-' = 'erfgoed', 'bezit', 'rijkdom', 'have en goed' enz.
- 1.2] '-gyth' of '-gund' = 'strijd', ('strijd(st)er');
Dus: 'strijdster voor het erfgoed'.
- *
- 2] Volgens de Talmoeed zou de vrouw van Lot, die in een zoutzuil veranderde (Genesis 19,26), Edith geheten hebben. De betekenis van die naam is onzeker, omdat het niet duidelijk is op welk Hebreeuws of Aramees woord deze naam teruggaat. Mogelijk zou kunnen zijn de herleiding tot:
- 2.1] Wellicht is er verband met 'Jadith' = 'geliefde', 'uitverkorene';
- 2.2] Ook is het mogelijk dat 'Edith' is afgeleid het werkwoord 'Iada' = 'weten'. Dat zou in het verhaal van de vrouw van Lot goed passen: zij veranderde immers in een zoutzuil, omdat zij uit nieuwsgierigheid achterom keek: zij wilde weten...
- *

Bijzonderheden

De naam **Edith** zou via de vorstenhuizen vanuit Engeland naar Europa zijn gekomen. De Angelsaksische koning Aethelstan, huwde in 929 zijn dochter Edith uit aan de Duitse Otto de Grote. Zij wordt in de Rooms-Katholieke Kerk beschouwd als 'eerbiedwaardig', een fase die voorafgaat aan de status van zalige.

*

Edith van Wilton osb, klooster Wilton, Engeland; kloosterlinge; † **984**.
Feest 16 september & 3 november (overbrenging relieken).

Zij werd geboren in 962 en was een dochter van Edgar de Vredelievende, koning van Engeland van 959-975; ook hij wordt in Engeland als heilige vereerd, evenals haar moeder Wulfrida. Wulfrida, ook wel Wilfrida en Wulftrudis genoemd, staat te boek als een bijzit van koning Edgar. Zij bracht de meeste tijd van haar leven door in het benedictinessenklooster van Wilton. Zo was Edith daar van het begin af aan, letterlijk, kind aan huis. Zij was het type kind waarvan men zegt dat het te goed was voor deze wereld. Als jong meisje trad zij dan ook toe tot de kloostergemeenschap van Wilton, waar haar moeder intussen abdis was geworden. Op 15-jarige leeftijd legde zij haar geloften af. Drie keer kreeg zij het verzoek van een ander klooster om er abdis te worden. Even zovele keren wees zij het van de hand. Zij leefde liever het leven van een eenvoudige zuster en verpleegde vooral zieken. Zo wordt ze dan ook vaak afgebeeld. Zij stierf al op 22-jarige leeftijd. Van haar is gezegd, dat zij de wereld alleen maar heeft gekend door haar te verlaten.

*

Bekend is de Nederlandse heilige **Edith Stein**, Keulen, Duitsland & Echt, Nederland & Auschwitz, Duitsland; karmelietes & martelares; † **1942**.

Feest: 9 augustus.

*

Edith van Caestre, martelares met Elfriede & Sabina, Picardië, Noord-Frankrijk;
† **819**. **Feest 8 december**.

*

Er zijn nog andere heiligen en zaligen van deze naam, zoals bv. **Editha van Magdeburg** († 946), eerste vrouw van Otto de Grote. Na haar dood bijgezet in zijn graf in de dom van Magdeburg, Duitsland. **Feest 26 januari**.