

DYLAN

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Welshe naam. Meerdere herleidingen zijn mogelijk:

1] 'Zoon van de Zee'.

2] Ook wordt wel verband gelegd met het woord 'dylanwad' = 'invloed'.

*

Dylan in de mythologie

In de Keltische mythologie was Dylan een held, geboren - zoals zijn naam ook aanduidt - uit de god van de zee. Nadat hij gedoopt was, zou hij meteen in zee gesprongen zijn. Zijn dood werd beweend door alle golven van Engeland en Ierland.

*

Bijzonderheden

De naam kreeg bekendheid door de Welshe dichter Dylan Thomas (1914-1953); ook door de familienaam van de Amerikaanse protestzanger uit de zestiger jaren van de 20e eeuw: Bob Dylan. Gemeten over de jaren 1990-1994 stond **Dylan** 12e op de lijst van populairste jongensnamen in Nederland, waarschijnlijk onder invloed een gelijknamige held uit de tv-serie Beverley Hills.

*

Een *heilige* van deze naam is vooralsnog niet bekend.

Als **naamfeest** zou men de dag van Allerheiligen kunnen kiezen: **1 november**, feest van alle onbekenden die toch bij God zijn. Daar zal immers vast wel een Dylan bij zijn.