

DWIN

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Mogelijke herleidingen:

1] Welshe naam: 'beer' resp. 'berin'(?)

*

2] mogelijke verkorting van **Lidwina**:

Samengestelde Germaanse naam:

2.1] 'Lud-' of 'Liud-' = 'volk' (vgl. ons 'lui' of 'lieden')

2.2] '-wina': vrouwelijke vorm van 'win' = 'vriend';

Dus: 'vriendin van het volk'

*

Dwyn van Rhosyr, Anglesy, Wales, Groot-Brittannië; kluizenaar; † **5e eeuw**.

Feest ?

Rhosyr is het zuid-oostelijke gedeelte van het eiland Anglesy dat tot Wales behoort. Daar leefden in de 5e eeuw en de daarop volgende eeuwen tal van kluizenaars. Eén van hen was de heilige Dwyn. Over haar is niets naders bekend.

Het enige dat nog wordt opgemerkt is dat zij een dochter was van de half historische, half legendarische plaatselijke vorst Brychan. Deze had 12(!) kinderen die in Wales alle als heiligen worden vereerd: Cein, Cerddych (of: Gwenedydd), **Dwyn**, Caean, Dyfnan, Hychan, Cynbryd, Cynfran, Dwynwen, Edwen, Tudwen en Gwenrhiw.

*

Lidwina van Schiedam, Nederland; maagd en mystica; † **1433**.

Feest + 14 april (voorheen) & **14 juni** (sinds 1970).

Zij werd in 1380 te Schiedam uit arme ouders geboren. In 1395 kwam zij bij het schaatsen op het ijs ten val. Dat was het begin van een ongeneeslijk en zeer pijnlijk ziekteproces. Zij at bijna niets en leefde nagenoeg alleen van de heilige communie die haar regelmatig door de kapelaan van de parochiekerk werd gebracht. Het schijnt dat zij haar pijn heldhaftig droeg en dat zij haar bezoekers vol liefde en aandacht te woord stond. Op die manier was zij een bron van inspiratie voor haar omgeving. Reeds tijdens haar leven werd zij als een heilige beschouwd. Op 14 april 1433 kwam er een eind aan haar lijdensweg.

Zij wordt afgebeeld met een krans van rozen rond haar hoofd. In de ene hand een kruisbeeld en in de andere een bloesemtak.

Zij is patrones van het ziekenpastoraat.