

DIDI

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

- 1] Verkorte vlevorm van DIEDO: op zich een verkorting of 'koosvorm' van een oorspronkelijk Friese of Germaanse naam, die begon met 'Diet-' = 'volk'; zoals bv. Diederik (= 'mchtig onder het volk'), Dietbald (= 'heersend over het volk'), Dietbert (= 'stralend onder het volk'), Dietger (= 'volksspeer'), Diethard (= 'sterk onder het volk'), Dietmar (= 'vermaard onder het volk') enz.

*

Diedo van Andelsbuch, Oostenrijk; kluizenaar; † 1083(?); feest 15 maart

Volgens de legende was Diedo afstammeling van een grafelijke familie te Bregenz. Hij begon zijn religieus leven als monnik in het klooster te Mehrerau. Na enige tijd besloot hij met zijn zus Ilga en zijn broer Merbor in de eenzaamheid het leven van een kluizenaar te leiden. Zij kozen voor het toen nog nauwelijks betreden Bregenzer Woud. Merbot ging naar Alberschwende, Ilga naar Schwarzenberg en Diedo naar Andelsbuch. Na Diedo's dood kwamen er zich benedictijnen vestigen die afkomstig waren uit Petershausen bij Konstanz. In 1097 trokken ze naar Mehrerau ('Au am See'). Deze plek wordt sinds 1854 weer door monniken bewoond: Cisterciënzers uit Zwitserland.

*

- 2] Een herleiding tot DIEDERIK ligt misschien nog het meest voor de hand, omdat diezelfde naam in het Frans o.a. wordt samengetrokken tot Didier; op zich zou Didi ook daarvan afgeleid kunnen zijn. Samengestelde naam van Germaanse oorsprong:

2.1] 'Died-' of 'Diet-' = '(krijgs-)volk' (vgl. iemand iets diets/duidelijk maken = uitleggen zodat het volk het begrijpt);

2.2] '-rik' = 'mchtig', 'rijk', 'heerser';

Dus: 'mchtig (heerser) onder het volk'.

Sinds de zestiende eeuw vaak verlatijnt tot Theodericus of Theodoricus, waardoor de suggestie ontstond, dat er verband was met de Griekse naam Theo-doros (= Gods-geschenk).

*

Diederik (ook **Dirck** of **Theodoricus**) **van der Eem**, Brielle, Nederland; één van de negentien martelaren van Gorkum; † 1572; feest 9 juli.

Hij werd rond 1499 te Amersfoort geboren, trad in bij de franciscanen en was rector van het Agnietenklooster te Gorkum op het moment dat de onlusten met de geuzen uitbraken.

De geuzen moesten van de katholieken niets hebben: het katholieke geloof was immers de godsdienst van de gehate Spanjaarden. Zij hielden onze gewesten bezet. Wie de bevrijding van Holland was toegegaan, was dus vanzelfsprekend protestant. Niet goedschiks dan desnoods maar kwaadschiks. Vandaar dat Gorkumse getrouwe katholieken hun heil zochten in de Blauwe Toren, toen ze hoorden dat de geuzen eraan kwamen. Zij kregen dat vestingwerk in handen, namen de geestelijken gevangen en zetten hen na een week van vernederende gevangenschap op de boot naar Brielle. Daar worden nog een paar andere gearresteerde geestelijken bij hen gevoegd. Op 9 juli 1572 werden ze naakt opgeknoopt in een turfschuur te Brielle.

*

- 3] Als Didi inderdaad een verkorting is van de Franse naam Didier, dan gaat hij terug op Desiderius = 'felbegeerde', 'kind waarnaar lang is uitgekeken'.

*

Didier (ook **Diery** of **Dizier**) **van Langres**, Frankrijk; bisschop; † ca 407; feest 23 mei.

Toen de gelovigen van Langres een nieuwe bisschop nodig hadden, verzamelden zij zich in de kerk om tot God te bidden. De hemel gaf te kennen dat ze op zoek moesten gaan naar een zekere Didier of Dizier. Maar geen van de aanwezigen kende iemand van die naam. Daarom trokken er een aantal pelgrims naar Rome om de paus om raad te vragen. Op de terugweg kwamen ze door het plaatsje Bavari in de buurt van Genua. Daar ontmoetten ze een boer, die juist op zijn land bezig was. Ze hoorden, dat hij Desiderius heette. Ze riepen hem bij zich en hielden hem nauwlettend in de gaten. Hij zette zijn stok in de grond en onmiddellijk kwamen er groene blaadjes aan. Het was duidelijk: hij was hun nieuwe bisschop.

Didier wijs een ijverig en liefdevol bisschop. Hij verkondigde het evangelie. Tijdens de invallen van Vandalen werd hij gedood, toen hij probeerde voor zijn mensen op te komen.

*

In de jaren zeventig van de 20e eeuw kreeg de naam Didi bekendheid door de Duitse wielrenner Didi Thurau. In de jaren vijftig speelde bij het wonderelftal van Real Madrid een zeker Didi.