

DARINA is een verlatijnste vorm van DOIREANN

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Oude Ierse naam. Er worden twee verschillende betekenissen gegeven:

- 1] 'eigenzinnig', 'weerbarstig', 'koppig', 'nors'.
- 2] 'dochter van Finn'.

Darenia van Cashel, Ierland; koningin; + eerste helft 6e eeuw. Feest ?

Zij was een dochter van koning Conall Derg van Oriel, de zuidelijke helft van het huidige Ulster. Zij had nog drie zusters die eveneens als heilig worden beschouwd: de oudste abdis Franchea van Rossory (+ ca 500; feest 1 januari); Lochein, religieuze (+ eerste helft 6e eeuw; feest 12 juni), en abdis Carecha van Clonburren, Roscommon (+ eerste helft 6e eeuw; feest 9 februari). Daarnaast had zij nog een broer die ook heilig zou worden, de latere abt Enda (soms verlatijnt tot Endeus: + ca 540; feest 21 maart) van Aran.

Darenia was gemalin van koning Aengus van Cashel; zij is een tante of wellicht zelfs de moeder van Sint Colman van Derrymore.

Als oudste dochter was Fanchea eigenlijk voorbestemd om met koning Aengus te huwen; zo hadden haar ouders het ook gearrangeerd. Maar zij wilde haar leven liever toewijden aan God en maagd blijven. Zo stond zij aan de basis van een zusterklooster te Rossory (of Ross-Oirthir) aan de kust van Lough Erne in Fermanagh. Intussen koesterde zij de hoop dat haar broer Enda zich eveneens zou toewijden aan de dienst van God, als priester. Maar hij was intussen zijn vader opgevolgd als koning van Oriel en volgde zijn ridderideaal van een dappere koning die zijn soldaten voorgaat in de strijd. Toch waren het uiteindelijk haar gebeden en overtuigende woorden die het wonnen: Enda deed afstand van de troon en voegde zich bij zijn zus. Zij gaf hem het eerste onderricht in gebed, nederigheid en ascese. Zo hielp hij met eigen handen een muur bouwen rond het klooster van zijn zus; en dat voor een koningszoon! In die tijd! Handwerk was iets voor de lijfeigenen. Adel werkte niet. Voor een prins was dat een harde ascese.

Op haar advies verliet hij Ierland om in de leer te gaan bij de heilige abt Manachen (= (?) Mainchín verlatijnt tot Manchanus: 14 februari) in diens abdij te Rosnet. Enkele jaren later trok hij als pelgrim naar Rome. Daar werd hij priester gewijd. Hij schijnt daar een klooster gesticht te hebben, waar hij zelf abt van werd. Al gauw stond hij in de wijde omgeving bekend vanwege zijn heilige levenswandel.

Maar Fanchea miste haar broer en meende dat Ierland hem meer nodig had dan Rome. Zij zocht hem op en wist hem over te halen naar zijn vaderland terug te keren.

Enda's terugkeer vanuit Rome naar Ierland zou rond het jaar 480 geplaatst moeten worden. Zijn zwager, koning Aengus van Cashel, schonk hem de rotsachtige Aran-Eilanden om er een klooster te beginnen. In feite werd het een zogeheten kloosterrepubliek: zij bestond uit elf vestigingen verspreid over de eilandjes. Om dicht bij haar broer te zijn verhuisde Fanchea daar naartoe en begon een nieuwe kloostervestiging te Killeany. Daar is ze uiteindelijk gestorven.

Men meent dat het Enda geweest is die het strikte kloosterleven invoerde in Ierland met geloften, afzondering van de 'gewone' wereld en een strenge levensregel. Daarmee is hij misschien nog wel belangrijker geweest voor het Ierse monnikendom dan Sint Patrick. Naar het schijnt hebben vele beroemde abten van een generatie later daar (een stuk van) hun vorming gekregen; onder wie Sint Kieran van Clonmacnoise (+ 549; feest 9 september), Sint Finian van Clonard (+ ca 549; feest 12 december), Sint Jarlath van Tuam (+ ca 550; feest 6 juni), de vermaarde Sint Brendan of Brandanus de Zeevaarder van Clonfert (+ 578; feest 16 mei), Sint Finian van Maghbile (of Moville: + 6e eeuw; feest 10 september), Sint Kevin van Glendalough (+ 618; feest 3 juni) en Sint Carthag van Lismore (+ 638; feest 14 mei). Enda stierf in het 540.

*

Daria van Connaught, Ierland, kluisenares met *Derbilias*; † 6^e(?) eeuw.

Feest (8 augustus & 25 &) 26 oktober.

In oude Ierse geschriften wordt melding gemaakt van een kluisenares Daria in de landstreek Connaught. Ze zou een afstammeling zijn van koning Fiachra van Ierland. De landstreek waar ze zich vestigde was genoemd naar vruchtbare koeien. Ze zou in verbinding hebben gestaan met Sint Cormac (Corbmac: † 6^e eeuw; feest 21 juni). Van *Derbilias* worden nagenoeg dezelfde bijzonderheden verteld. Of de beide kluisenaressen elkaar gekend hebben, is niet duidelijk. Wel worden ze vanouds op dezelfde dag herdacht: naast 8 augustus wordt vooral 26 oktober genoemd. Op die dag staan ze ook vermeld in de Acta Sanctorum.