

CHARONA is een variant van SHARONA, Amerikaanse variant van SHARON

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Voor Sharon worden verschillende herleidingen geopperd:

- 1] Hangt samen met het Hebreeuwse woord 'yashar' = 'recht zijn', 'gelijkmatig zijn', 'vlak zijn' enz. Vgl. de naam Jeshurun of Jessurun; ook de manna-naam Jashir of Yashir, bekend vanwege de leider der Palestijnen, Arafat.

De naam is ontleend aan de Sharonvlakte, de kustvlakte langs de Middellandse Zee in Palestina ten zuiden van de Berg Karmel; beroemd om haar 'leliën des velds' (Hooglied 2,1) en om haar schoonheid (Jesaja 35,2). Bekend is ook 'de roos van Sharon'.

John Steinbeck maakt hiervan 'Rosasharn' in zijn boek 'Grapes of Wrath' (1939). Maar reeds in 1929 had Sinclair Lewis de naam al gebruikt in zijn roman 'Elmer Gantry': ene Katie Jonas verandert daar haar naam in Sharon Falconer.

Dergelijke bijbelse namen werden in de 18e/19e eeuw door de sterk-gelovige Amerikaanse Puriteinen graag aan hun kinderen gegeven. Ook aan de woonplaatsen trouwens; zo ligt er in de Amerikaanse staat Pennsylvanië ook een stad 'Sharon'.

*

- 2] Volgens een enkeling zou **Sharon** een variant zijn van de Ierse meisjesnaam Síle, die op zijn beurt weer wordt beschouwd als een vorm van Cecilia = 'blinde'. Deze uitleg ligt echter niet voor de hand.

*

Bijzonderheden

In het westen kwam de naam **Sharon** in de mode onder de Amerikaanse puriteinen, vooral in Pennsylvanië.

*

De filmster Sharon Tate maakte de naam in de jaren zestig van de 20e eeuw wereldberoemd.